

Hoe lezen wij de Joodse Bijbel?

De Messias van Israël

Wim Nieuwenhuis

MARCUS 12

Jezus en de Sadduceeën

18 En er kwamen Sadduceeën tot Hem, die beweren, dat er geen opstanding is, en zij ondervroegen [Jezus].

24 Jezus sprak tot hen: *Dwaalt gij niet daarom, dat gij de Schriften niet kent noch de kracht Gods?*

MARCUS 12

Jezus en de Schriftgeleerde(n)

28 En één der Schriftgeleerden [Farizeeër], tot Hem komende, hoorde, dat zij met elkander redetwisten, en overtuigd, dat Hij hun goed geantwoord had, vroeg hij Hem:

Welk gebod is het eerste van alle?

MARCUS 12

Jezus en de Schriftgeleerde(n)

29 Jezus antwoordde:

30 Het eerste is: Hoor, Israël, de Here, onze God, de Here is één,
en gij zult de Here, uw God, liefhebben uit geheel uw hart en uit
geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht.

31 Het tweede is dit: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.
Een ander gebod groter dan deze, bestaat niet.

MARCUS 12

Jezus en de Schriftgeleerde(n)

32 En de Schriftgeleerde zei tot Hem: Inderdaad, Meester, naar waarheid hebt Gij gezegd, dat Hij een is en dat er geen ander is dan Hij.

33 En Hem lief te hebben uit geheel het hart en uit geheel het verstand en uit geheel de kracht, en de naaste lief te hebben als zichzelf, is *meer dan alle brandoffers en slachtoffers* (Micha 6:6-7)

MARCUS 12

Jezus en de Schriftgeleerde(n)

34 En Jezus, ziende, dat hij verstandig geantwoord had, zei tot hem: Gij zijt niet verre van het Koninkrijk Gods.

En niemand durfde Hem meer iets vragen.

35 En Jezus antwoordde bij zijn onderwijs in de tempel...

DE MESSIAS VAN ISRAËL

Deuteronomium 6

4 Hoor, Israël: de Here is onze God; de Here is één!

5 Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart
en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht.

6 Wat ik u heden gebied, zal in uw hart zijn.

WELK GEBOD IS HET EERSTE VAN ALLE?

Eerste tafel

Gods eeuwige trouw/liefde
tot de mensen persoonlijk

Vijf Woorden op deze tafel
met de heilige Godsnaam
gaan over dé liefdesrelatie
tussen God en jou
persoonlijk

Tweede tafel

Vijf Woorden gaan volledig
over jouw relatie van liefde
tot je naaste medemens

Gij zult je naaste liefhebben als jezelf.
Ik ben de Here [jouw God] *Leviticus 19:18*

MARCUS 12

Jezus Emmaus

25 En Hij (Jezus) zei tot hen: O onverstandigen en tragen van hart, dat gij niet gelooft alles wat de profeten gesproken hebben.

26 Moest de MESSIAS (Christus) dit niet lijden om in zijn heerlijkheid in te gaan?

27 En Hij begon bij Mozes (Torah) en bij al de Profeten en legde hun uit, wat in al de (Ge-)Schriften op Hem betrekking had.

(= hele Tenach / ΘT)

JOODSE TRADITIE

Messiaans Profetische Traditie

De wereld is niet geschapen, dan alleen voor de Messias

(Bavli-Sanh. 98 b) לא אברי עלמא אלא ... למשיח

Al de profeten tesamen profeteerden niet anders,
dan van de dagen van de Messias

כל הנביאים כולן לא נתנבאו אלא לימות המשיח

(Bavli-Sanh. 99 a)

GALATEN 3:7-8

Gij bemerkt dus, dat zij, die uit het geloof zijn, kinderen van Abraham zijn.

En de Schrift, die tevoren zag, dat God de heidenen uit geloof rechtvaardigt, heeft tevoren aan Abraham het Evangelie verkondigd:

In u zullen alle volken gezegend worden.

MATTHEÛS 5

Groei-model

16 Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken.

17 Meent niet, dat Ik gekomen ben om de Torah of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen.

MATTHEÛS 5

Groei-model

18 Want voorwaar, Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of één tittel vergaan van de Torah, eer alles zal zijn geschied.

19 Wie dan één van de kleinste dezer geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal zeer klein heten in het Koninkrijk der hemelen; doch wie ze doet en leert, die zal groot heten in het Koninkrijk der hemelen.

MATTHEÛS 5: GODS OPENBARING IS EEN GROEI MODEL

God getuigt van
zichzelf:

Genesis 21:
Verbond met
Abraham & volken

Exodus 20:
10 woorden voor de
wereld



Tafelen met 10
woorden:

Getuigenis
(' EDOET - עדות)

van God Zelf aan
Israël en de wereld

MATTHEÛS 5: GODS OPENBARING IS EEN GROEI MODEL



MATTHEÛS 5: GODS OPENBARING IS EEN GROEI MODEL



MATTHEÛS 5: GODS OPENBARING IS EEN GROEI MODEL



MATTHEÛS 5: GODS OPENBARING IS EEN GROEI MODEL



GODS MESSIAANSE VERLOSSINGSPLAN IS EEN GROEI MODEL

Het Getuigenis van Zijn Messias (Lam-Gods) groeit

Van Abraham naar David, naar de Openbaring van de Messias aan Israël in het vlees, en daarop ingeplant, naar de hele wereld.

Allen die geloven in Hem, en die hun geloof uitwerken in de werken die hiervan getuigen vormen de éne Kudde van Getuigen onder de Ene Herder.

Genesis 21:30 > Exodus 25:16 > Johannes 10:16 > Jacobus 2:22

JOODSE TRADITIE

Spiraal groei-model van de Openbaring van God

Jezus: niets gaat verloren, alles blijft van eeuwigheidswaarde

Gods eeuwige verbond met Israël en de volken groeit door tot aan:

- a) de voltooiing der wereld
- b) de komst van de Messias van Israël
- c) de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde

DE MESSIAS VAN ISRAËL

Romeinen 11:8b

'Niet jij draagt de wortel, maar de wortel draagt u!'