

Handout

Aflevering 2 – De kerk ten opzichte van Israël

- **Israël en de Kerk?**

Sommigen zien de kerk als een voorzetting van de kerk uit het Oude Testament: Israël, terwijl anderen juist beweren dat de kerk in plaats van Israël ontstaan is. Wat leert de Bijbel ons over de unieke positie van de kerk? En hoe verhoudt zich de kerk ten opzichte van Israël?

- **Joden en heidenen in één kerk?**

De eerste keer dat we in het Nieuwe Testament over de gemeente lezen vinden we in Mattheüs 16 vs.18, waar de Here Jezus zegt: *'Ik zal mijn gemeente bouwen'*. Hij spreekt hier in de toekomst en niet over een 'verder uitbouwen van zijn gemeente uit het Oude Testament'. De basis van deze gemeente is dan ook niet het verbond met Abraham, maar de verlossing aan het kruis van Golgotha. De Rots ('Petra'), waarop de gemeente gebouwd wordt is niet Petrus de apostel, maar *'Christus, de Zoon van God, de Levende'*. Zowel Joden die tot het geloof in de Here Jezus gekomen zijn, als heidenen (niet Joden) die tot het geloof in de Here Jezus gekomen zijn, hebben nu *'beiden door één Geest de toegang tot de Vader'*, waardoor gelovige Joden en Heidenen samen huisgenoten van God worden en als gemeente op het fundament van de apostelen en profeten gebouwd worden (zie Efeziërs 2 vs.18-20). Om tot de gemeente te behoren moeten Joden *'uit het verkeerde geslacht'* (het onbekeerde Israël) behouden worden (Handelingen 2 vs.40) en heidenen uit de goddeloze wereld verlost worden (1 Petrus 2 vs.9).

- **Het onbekeerde Israël**

Voor het *'onbekeerde Israël'*, waaruit de gelovige Joden behouden worden heeft de Here God nog een geweldig plan. We zijn nu al getuigen van een nationaal herstel van Israël, straks zal echter het geestelijk herstel komen, waarbij uiteindelijk geheel Israël bekeerd en wedergeboren zal worden (Romeinen 11 vs.25).

- **Israël, als heilsvolk**

Bij de uitverkiezing van Israël heeft de Here God niet alle andere volkeren aan de kant gezet, nee Hij heeft Israël als heilsvolk uitgekozen om alle volkeren te kunnen redden! *'Het heil is uit de Joden'*, zegt de Here Jezus in Johannes 4 vs.22. zo hebben we vanuit het Joodse volk de Bijbel, Gods Woord ontvangen en onze Verlosser de Here Jezus, die uit Juda geboren werd. In Jeruzalem werd het offer gebracht dat de zonde voor alle mensen gedragen heeft. Dáár werd ook de dood overwonnen, de Heilige Geest uitgestort en de kerk geboren. Dáár zal de Here Jezus ook zijn troon vestigen om over de gehele aard te heersen!

- **De Messias verworpen dus ook Israël verworpen?**

Sommigen menen dat Israël als verbondsvolk verworpen werd omdat dit volk de Messias gekruisigd heeft. De Here Jezus bad echter aan het kruis: *'Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen'*. Inderdaad, wisten de Joden niet dat ze door deze kruisiging Gods plan vervulden en hierdoor Gods Woord in vervulling ging. Petrus spreekt hierover in Handelingen 3 vs.17, waar hij zegt dat de Joden uit *'onkunde'*, onwetendheid gehandeld hebben, maar dat hierdoor Gods plan in vervulling ging (Handelingen 2 vs.23 en 4 vs.28).

- **Verschil tussen Israël en de kerk**

Israël

nationaal
natuurlijke geboorte
aardse roeping
aardse zegeningen
aardse erfenis
stoffelijke tempel
toekomstig vrederijk

Kerk

internationaal
wedergeboorte
hemelse roeping
geestelijke zegeningen
hemelse erfenis
geestelijke tempel
toekomstig Vaderhuis

Gespreksvragen:

1. Wat voor gevolgen zouden er zijn, wanneer de Kerk de plaats van Israël ingenomen had, of een voortzetting van Israël is?
2. Wat leert Romeinen 11 vs.15-21 ons over de relatie tussen de kerk en Israël?
3. Welke drie argumenten gebruikt Paulus in Romeinen 11 vs.1-5 om te bewijzen dat de Here Israël als volk niet verstoten heeft?
4. Israël heeft veel voor het ontstaan van de gemeente betekend, wat kan de kerk nu voor Israël doen?
5. Neem tijd om voor Israël te bidden