

Aflevering 1 'Het belang van Bijbelse toekomstverwachting'

- In Efeziërs 5 vs.25-27 lezen we dat het uiteindelijke doel van onze verlossing onze ontmoeting met onze hemelse bruidegom is. Waarom zou een toekomstige bruid niet uitkijken naar het bruiloftsfeest om daarna voor altijd samen met haar man te zijn?
- Maranatha gelovigen komen ook in het Oude Testament voor. Noach stak zijn handen uit de mouwen omdat God tot hem gesproken had over 'iets dat nog niet gezien werd' (Hebreeën 11 vs.7), Abraham woonde in tenten omdat hij 'de stad met de fundamenten verwachtte' (Hebreeën 11 vs.9-10 en Openbaring 21 vs. 9-14), Mozes besloot om de schatten van Egypte los te laten omdat 'hij zijn blik op de vergelding (het einde) gericht had' (Hebreeën 11 vs.26).
- Hem verwachten is een bevel: 'Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten' (Openbaring 3 vs.10).
- Hem verwachten is een verlangen: '...wij zuchten (smachten) bij onszelf in de verwachting van het Zoonschap; de verlossing van ons lichaam' (Romeinen 8 vs.23).
- Hem verwachten is hoogst actueel: vele recente gebeurtenissen worden in de Bijbel aangekondigd. We denken hierbij aan de ontwikkelingen in en rond Israël, de voorbereidingen van het antichristelijke wereldrijk, de opkomst van het contactloos betalen (zie Openbaring 13 vs.16-17), de schepping die in barenis is, de opkomst van China als wereldmacht (zie Openbaring 16 vs.12), de bijna grenzeloze ontwikkelingen van de wetenschap (Genesis 11 vs.6, toren van Babel).
- Het gaat er om dat we de gebeurtenissen om ons heen herkennen en in de Bijbel kunnen aanwijzen. Net zoals Petrus bij de gebeurtenissen rond Pinksteren in Jeruzalem kon zeggen: 'Dit is het, waarover gesproken is door de profeet Joël' Handelingen 2 vs.16).
- **Vragen:**
 1. *Welke actuele gebeurtenissen herken jij als Bijbelse profetie?*
 2. *Welke uitwerking heeft een levende verwachting van Jezus' terugkomst op je dagelijks leven?*
 3. *Hoe groeit je verlangen naar de komst van de Here Jezus?*

Bid voor elkaar!