

Aflevering 13 'Het Messiaanse vrederijk en de inhoud van dit rijk'

- Bij de wederkomst van de Here Jezus op aarde zullen de antichrist en de valse profeet in de poel des vuurs (de hel) geworpen worden en de duivel in de afgrond opgesloten worden, zodat hij de volkeren niet meer kan verleiden (Openbaring 20 vs.1-3). Het Messiaanse vrederijk wordt op deze aarde gevestigd, waarmee Gods beloften aan Israël vervuld zullen worden en zichtbaar zal worden, hoe de Here God de schepping bedoeld had.
- De gemeente zal bij de wederkomst met Christus terugkomen en gedurende dit vrederijk met Christus regeren (zie Kolossenzen 3 vs.3-4 en 2 Timotheüs 2 vs.12).
- Israël zal tijdens het Messiaanse rijk een zegen voor alle volken zijn en wereldwijd verkondigen dat de Here Jezus de koning der koningen is en vanuit Jeruzalem over de gehele aarde heerst. Ook zal vanuit Jeruzalem aan iedereen op aarde Gods Woord onderwezen worden (Jesaja 2 vs.1-5).
- Alle volkeren zullen Christus dienen en aanbidden (Filippenzen 2 vs.9-11; Psalm 22 vs.28-29 en Jeremia 3 vs.17) en Hem als Vrededorst erkennen (Jesaja 9 vs.5-6). In dit vrederijk zullen alle volken door Hem gezegend worden (Zacharia 8 vs.13 en 23).
- Gedurende het Messiaanse vrederijk zal de schepping herschapen worden (Romeinen 8 vs.19-22). De plantenwereld zal als nooit tevoren opbloeien (Jesaja 35 vs.1,2; 41 vs.18-20), de dierenwereld zal weer worden als in de Hof van Eden (Jesaja 11 vs.6-10) en de sterrenhemel zal hersteld worden en veel meer licht geven (Jesaja 30 vs.26).
- Er zijn echter ook schaduwkanten aan dit Messiaanse vrederijk. Dit vrederijk is nog niet de eeuwige heerlijkheid. Zonde en dood zijn nog steeds aanwezig (Jesaja 65 vs.20, 22) Ongehoorzaamheid aan de volken wordt gestraft door hongersnood (Zacharia 14 vs.17-18) en Hij regeert met een 'ijzeren roede'!
- Wanneer, aan het einde van deze duizend jaar, de satan nog even losgelaten wordt vindt de laatste volkerenopstand plaats (Openb.20 vs.7-10), waarbij de duivel eens voor altijd in de poel des vuurs verdwijnt. Hierna vindt het 'laatste oordeel' plaats voor de ongelovigen van alle tijden (Openb. 20 vs.11-15).
- Na het Messiaanse vrederijk zal deze aarde plaats moeten maken voor de nieuwe hemel en de nieuwe aarde (Openbaring 21 vs.1-8). En zal de Heré God 'alles in allen' zijn (1 Korinthiërs 15 vs.28).
- ***Vragen:***

1. *Neem het schema van het Bijbels tijdpad nog eens door en probeer te ontdekken, waar de verschillende oordelen (de 'rechterstoel' van Christus voor de gemeente; de 'troon zijner heerlijkheid' voor de volkeren en het laatste oordeel op de 'witte troon' voor de ongelovigen moeten plaatsen.*
2. *Wat is het doel van het Messiaanse vrederijk, waarom niet gelijk een nieuwe hemel en een nieuwe aarde?*
3. *Probeer te verwoorden wat je gedurende deze studie opgevallen is en wat je geleerd hebt.*