

## ***Aflevering 2 'Teken van de tijd, het klimaat en de wereldpolitiek'***

- De Here Jezus beantwoordt in zijn 'rede over de laatste dingen' drie vragen die de apostelen Hem stelden: 1. Wanneer wordt de tempel verwoest? 2. Wat is het teken van Uw komst? 3. Wat is het teken van de voleinding der wereld? (Mattheüs 24 vs.3).
- In Mattheüs 24 vs.7 spreekt de Here Jezus over: hongersnoden, aardbevingen en besmettelijke ziekten (S.V.). Niet als nieuwe gebeurtenissen die de aarde zullen treffen, maar als gebeurtenissen die steeds frequenter en heftiger de aarde zullen teisteren. Vandaar de uitdrukking 'weeën' die de Here Jezus hierbij gebruikt. In Romeinen 8 vs.22 neemt Paulus deze gedachte over wanneer hij schrijft dat de 'schepping in barensnood zucht'.
- De Bijbel beschrijft zes grote wereldrijken, waarvan de laatste vier in een droom aan koning Nebukadnezar getoond worden. Daniël schrijft hierover in Daniël 2. De vier wereldrijken die na de Egyptische en Assyrische overheersing volgen zijn: het Babylonische-, Medo- Perzische-, Grieks-Hellenistische- en het Romeinse wereldrijk. Dit laatste rijk wordt voorgesteld als de ijzeren benen van het droombeeld van Nebukadnezar, die uiteindelijk uitlopen in twee voeten met tien tenen van ijzer, vermengd met kleiachtige leem. Na één van de moeizame vergaderingen van de Europese leiders in Nice werd Europa door hen een 'reus op lemen voeten' genoemd!
- Dit rijk, dat door de antichrist geleid zal worden, zal plaats moeten maken voor de komst van de Here Jezus die zijn eeuwig koninkrijk op zal richten.



• **Vragen:**

1. In Psalm 102 vs.26-27 wordt de aarde vergeleken met een kled dat versleten is en door Hem verwisseld zal worden. Hoe verhoudt zich dit met het 'groene normaal' waarmee christenen nu druk bezig zijn om zo samen de aarde te 'herschepjen'?
2. Waaruit blijkt dat we, in het droombeeld van Nebukadnezar, momenteel aangekomen zijn bij de twee voeten met de tien tenen? Wat is kenmerkend voor deze tijd?
3. In de steen die in de droom van de berg rolt en het beeld verwoest wordt door sommigen de kerk gezien waardoor de Here zijn koninkrijk op aarde opricht, maar anderen menen dat het hier over de komst van de Here Jezus gaat, die met zijn komst zijn koninkrijk op zal richten. Bespreek met elkaar de argumenten.