

## Aflevering 5 'De opname van de gemeente en Gods heilsplan'

- In de Bijbel lezen we over Gods plan met de gemeente, Israël en de volkeren. Het is belangrijk om deze drie groepen te onderscheiden en te ontdekken, hoe de Here afzonderlijk met hen omgaat. Deze drie groepen worden o.a. genoemd in 1 Korinthiërs 10 vs.32 en Handelingen 15 vs.13-18. Onderstaand schema maakt hierin één en ander duidelijk:

### Bijbelse lijnen

wie	wat	hoe	waar
Gemeente	Opname	Verlosser	Rechterstoel
Israël	Wederkomst	Koning	Troon van David
Ongelovigen	Oordeel	Rechter	Witte troon



- De **gemeente** verwacht de Here Jezus als **Verlosser** (Hoofd van het lichaam, Bruidegom van de bruid), om haar voor eeuwig 'thuis' te halen. **Israël** verwacht de Here Jezus als **Koning**, die met alle vijandige volkeren af zal rekenen en op de troon van David vanuit Jeruzalem zal gaan regeren. **De volkeren** zullen Hem ontmoeten als **Rechter** om de levenden en doden te oordelen.
- Aan de hand van het onderstaande schema van de Bijbelse tijdlijn zullen we de verdere studies volgen.

### SCHETS DER GEBEURTENISSEN



© Th. Niemeijer

- De tijdlijn begint met de geboorte van de Here Jezus (1), gevolgd door de kruisiging en opstanding (2), hemelvaart (3) en uitstorting van de Heilige Geest (4). Met de uitstorting van de Heilige Geest ontstond de gemeente (5), waarbij al snel Israël op de achtergrond raakte (6). De Here Jezus had echter aangekondigd dat Hij vlak voor zijn komst voor de gemeente, de draad met Israël weer op zal pakken (7), waarbij de gemeente plaats zal moeten maken voor Gods handelen met Israël. Dit is de tijd, waarin we nu leven (8). De opname van de gemeente wordt in dit schema aangeduid onder nummer 9.
- **Vragen:**
  1. In Handelingen 15 vs.14 wordt de gemeente 'een volk voor zijn naam uit de heidenen' genoemd. Eerst kwamen alleen Joden tot het geloof, daarna de eerste Samaritanen (Handelingen 8 vs.5-17) en uiteindelijk ook de heidenen (Handelingen 10). Gelovige Joden, Samaritanen en heidenen vormen samen één gemeente (Efeziërs 2 vs.11-22)! Hoe weet je nu, dat je bij deze gemeente behoort?
  2. In de Bijbel wordt de Here Jezus 'de Koning der Joden' genoemd. Nergens lees je dat Hij de Koning van de kerk is! Hij wordt wel de Bruidegom van de bruid (gemeente), of het Hoofd van het lichaam (gemeente) genoemd. Op welke manier onderscheidt onze relatie met de Here Jezus zich van de relatie die Israël met Hem heeft?
  3. In onze tijd zien we dat de Here Jezus de draad met Israël weer oppakt, daarmee is de opname van de gemeente heel dichtbij gekomen. Hoe weet je nu, wanneer je bereid bent om Hem te ontmoeten?