

Aflevering 8 'De grote verdrukking in het Nieuwe Testament aangekondigd'

- In Mattheüs 24 vs.15-28 spreekt de Here Jezus over de 'grote verdrukking'. Hij noemt hier 'de gruwel der verwoesting', waarover Daniël al geschreven heeft. Het gaat hier om de antichrist die zich als politieke, economische en religieuze wereldleider in de tempel van Jeruzalem als God laat aanbidden (zie ook 2 Thess. 2 vs.3-4).
- Bij deze gebeurtenis zal Israël naar de woestijn vluchten (zie ook Hosea 2 vs.13-14 en Openb. 12 vs.6 en 14) en tot geloof in de Here Jezus komen.
- Het gaat hier om een eenmalige periode, zoals er nooit geweest is en ook nooit meer zal komen (zie ook Jeremia 30 vs.7 en Daniël 12 vs.1).
- In Lucas 21 vs.25-26 wordt de grote verdrukking beschreven als een periode met verschrikkelijke natuurrampen. Deze natuurrampen worden ook in het boek Openbaring beschreven en lijken op de plagen, waarmee Egypte getroffen werd, vóór de bevrijding van het volk Israël uit Egypte. Het lijkt wel of de geschiedenis zich gaat herhalen en Israël opnieuw bevrijd- en door God gezegend zal worden.
- In Mattheüs 24 vs.29 lezen we dat de zichtbare wederkomst van de Here Jezus op aarde direct plaats zal vinden na deze grote verdrukking. Sommigen zeggen dat de grote verdrukking al plaatsvond tijdens de Holocaust (1914-1945), maar dat klopt dus niet want de wederkomst heeft nog niet plaatsgevonden!
- **Vragen:**
 1. *Probeer de grote verdrukking in het schema van het Bijbels tijdpad te vinden.*
 2. *Welke rol speelt de grote verdrukking in Gods plan met Israël?*
 3. *Hoe kunnen we de natuurrampen van nu zien in het licht van de rampen gedurende de grote verdrukking?*
 4. *Welke signalen zien we nu al wanneer het gaat om de toekomstige wereldleider?*
 5. *Wat betekent de oproep in 2 Petrus 3 vs.11 voor ons?*