

Family7 – Bijbelse Toekomstverwachting

Handout 13 Maatschappelijke ontwikkelingen in het licht van de Bijbel

Aflevering 13 De invulling van ons leven

- **Geroepen om te werken**

We lezen in Genesis 1, dat Hij de mens op aarde geplaatst heeft om haar te bewerken, de wereld verder in cultuur te brengen als een tuin die onderhouden moet worden. Zo begon Adam met de naamgeving van alle levende wezens en deed daarbij vele nieuwe ontdekkingen, onder andere, dat hij alleen was en een hulp mistte! Zo mogen we Gods werk hier op aarde voortzetten, een werk, waar Hij tot op de dag voortdurend mee bezig is: *'Mijn Vader werkt tot nu toe en Ik werk ook'* (Johannes 5 vs.17).

In 2 Korinthiërs 9 vs.8 worden we opgeroepen: *'In alle goed werk overvloedig te zijn'*. Dit werk houdt niet op bij onze pensionering, maar gaat ons gehele leven door! Voor Christenen houdt het 'werkzame leven' niet op! Zonder werken is ons geloof 'dood', leert Jakobus ons. Hierbij geldt niet alleen betaald werk, maar juist het onbetaalde werk!

- **Goed werk**

Het 'goede werk' is gericht op het algemeen welzijn, waarbij het grote geheel niet uit het oog verloren wordt. Wanneer iedereen nu op zou houden met werken, dan zouden we over een paar jaar weer allemaal met een dierenvacht gekleed in een grot wonen en rond een houtvuur zitten!

Het woord '*beroep*' heeft met '*roeping*' te maken en dient niet in de eerste plaats om er zelf beter van te worden, je zelf te verheerlijken en macht te verwerven, maar juist als dienstverlening voor God en mensen. *'En al wat gij doet met woord en werk, doet het alles in de naam des Heren Jezus, God de Vader dankende door Hem'*, lezen we in Kolossenzen 3 vs.17.

Het kiezen van een beroep gaat dan niet in de eerste plaats om: de hoogte van het salaris en de hoogte van de status, maar hoe kan ik met mijn vaardigheden en mogelijkheden het meest verdienstelijk zijn!

Voor '*ons dagelijks brood*' is een landbouwer, energiemaatschappij, een bakker, melk, een winkel, een chauffeur enz. nodig. Luther zei ooit: 'God melkt de koeien door de roeping van de melkmeisjes'!

Zo worden we opgeroepen om ons werk te doen als een daad van liefde, waarin we ook de Here God mogen ontmoeten. Dit geldt voor alle vormen van werk, waarmee we de zondag aan de rest van de week mogen verbinden. Een voorbeeld, waarin de Here God zichtbaar werd in het dagelijks werk vinden we bij Daniël en Jozef.

- **Dorens en distels**

Volmaakt werk zullen we hier op aarde nooit ervaren, we leven in een gebroken wereld. De zonde heeft rampzalige gevolgen, waardoor de gehele schepping ontwricht werd. Romeinen 8 vs. 20 leert ons dat de schepping aan de vruchteloosheid onderworpen werd. Alles gaat stuk, zowel op stoffelijk en materieel gebied, maar ook op geestelijk, maatschappelijk en cultureel gebied, omdat het middelpunt, de Here God ontbreekt. Zo heeft de zonde ook ons werk aangetast,

waardoor ons werk 'zwoegen en zweten' wordt. Het werk op zichzelf is geen vloek, maar het ligt onder de vloek. Dorens en distels vind je in ieders werk en zo gaat werk vaak gepaard met: pijn, conflicten, jaloezie, vermoeidheid, tekortkomingen en teleurstellingen.

- **Het gevaar van egocentrisch werken**

Werk dat bedoeld is om de samenleving te dienen verandert al gauw in egocentrisme. In Genesis 11 vs.2-4 lezen we dat de mensen '*naam wilde maken*'. Het DNA van egocentrisch werken zit diep in ons allemaal. Werken kan al gauw een afgod worden: nog verder opklimmen, nog meer verdienen, een nog groter huis, een nog luxere vakantie, waarbij ons huwelijk en gezin opgeofferd worden en onze relatie met God onder druk komt te staan waardoor je uiteindelijk ook jezelf kwijt raakt. In de afgoderij van deze wereld staan geld en macht bovenaan (1 Timotheüs 6 vs.10). Geld is het belangrijkste in het leven geworden. Zaken doen wordt gelijkgesteld met machtsuitbreiding. Maximaliseren wordt een doel op zichzelf en zo is het hart van velen doortrokken met afgoderij. Dit alles leidt tot slechte dienstverlening, oneerlijke beloning, claimgedrag, mensonterende bureaucratie. Werk dat juist zou moeten leiden tot welzijn van allen, leidt voor velen tot een greep naar macht. C.S. Lewis schreef hierover: '*Hoogmoed beleeft geen plezier aan het hebben van iets, maar alleen aan het hebben van meer dan de ander*'. Zo hebben we de keuze om in ons werk te dienen, of in je werk jezelf te bewijzen en te dienen. Als gelovigen mogen wij werken vanuit een andere levensbeschouwing, waarin we met God mogen meewerken in zijn liefde en zorg voor de wereld, met een moreel kompas (ethische richtlijnen) en zuivere motieven.

- **Een ander leven**

In Efeziërs 4 vs.20 wordt het leven van een gelovige als 'geheel anders' beschreven. In Gods Woord worden we groepen tot een:

- Toegewijd leven (Romeinen 12 vs.1-2)
- Doelgericht leven (Filippenzen 3 vs.12-14)
- Actief leven (Titus 2 vs.11-14)
- Inhoudsvol leven (Filippenzen 1 vs.21-24)
- Dienstbaar leven (Romeinen 6 vs.11-14)
- Vruchtbaar leven (Johannes 15 vs.8, 16-17)
- Geestelijk leven. (Galaten 1 vs.15-16; 3 vs.3; 5 vs.22 en 6 vs.7-10)

In vers 28 worden we opgeroepen om niet meer een dief te zijn, maar ons in te spannen en met onze handen goed werk te verrichten, zodat we voor de behoeftigen kunnen zorgen. Dat geeft inhoud aan ons werk en leven. Een leven dat niet door schuldgevoelens, wrok, angst, zelfbevestiging en materialisme gedreven wordt maar door Gods Geest in ons. Een leven dat de moeite waard is om geleefd te worden. (Aanbevolen literatuur: '*Goed werk*' (ons dagelijks werk en Gods plan voor de wereld) door Tim Keller)

Gespreksvragen:

1. Hoe kunnen wij 'in alle goed werk overvloedig zijn' (2 Korinthiërs 9 vs.8)?
2. Wat is belangrijk bij onze beroepskeuze?
3. Hoe gaan wij om met dorens en distels in ons werk?

4. *Hoe kan ons leven dienstbaar worden in de samenleving?*