



De Profeet Daniël

Tweegesprek tussen Gert van de Weerd en Henk Schouten

Aflevering 9: Daniël, hoofdstuk 8

Bijbelvertaling uit: Weerd, De Profeet Daniël

Evenals Daniël 7 geeft Daniël 8 een overzicht van de geschiedenis van de wereldrijken, voor zover deze te maken hebben met Israël. Sprak Daniël 7 over de kenmerken van die koninkrijken; Daniël 9 onthult wat zij doen en spreekt over hun handelen.

Daniël 8:1-2

¹ ***In het derde jaar van de regering van koning Belsazar verscheen mij een visioen, te weten aan mij, Daniël, na het visioen dat mij eerst verschenen was.***

² ***Ik zag in dat visioen – het gebeurde namelijk toen ik het zag, dat ik in de burcht Susan was, die zich in het gewest Elam bevindt – ik zag nu in dat visioen dat ik bij het Ulaikanaal was.***

Daniël is in Suzan als hij zijn volgende visioen krijgt. Suzan lag in Medië, toen een bondgenoot van Babylon. We gaan nu vers voor vers door de tekst heen.

Daniël 8:3

Ik sloeg mijn ogen op, en ik zag, en zie, er stond een ram voor het kanaal. Hij had twee horens. Die twee horens waren hoog, maar de ene was hoger dan de andere, en de hoogste kwam het laatst tevoorschijn.

De ram is het Medisch-Perzische rijk (vers 3). Ook de vermelding dat ***de ene hoger was dan de andere*** en ***de hoogste kwam het laatst tevoorschijn*** duidt daarop, want aanvankelijk was Medië de dominante partij. Later, onder koning Cyrus, namen de Perzen de leiding, waardoor Medië in feite tot een vazal degradeerde.

Daniël 8:4

Ik zag dat de ram met de horens naar het westen stootte, naar het noorden en naar het zuiden. Geen enkel dier kon tegen hem standhouden, en er was niemand die uit zijn macht kon redden. Hij deed naar eigen goeddunken en maakte zich groot.

Het Medisch-Perzische rijk breidde zich onstuimig uit naar alle kanten. Er was geen macht die zich met dit rijk kon meten, dus heerste het naar ***eigen goeddunken***.

Daniël 8:5

Ik bleef opletten – en zie, er kwam een geitenbok aan, vanuit het westen, over heel het aardoppervlak, zonder de aarde aan te raken. De bok had tussen zijn ogen een opvallende horen.

Dan komt er een geitenbok opzetten. Deze draagt een grote, opvallende horen, waarmee, volgens algemene mening, Alexander de Grote en het Grieks-Macedonische rijk bedoeld worden.

Daniël 8:6

Hij kwam tot bij de ram met de twee horens, die ik had zien staan voor het kanaal, en schoot met zijn grimmige kracht op hem af.

Vers 6: Alexander de Grote veroverde in korte tijd het Medisch-Perzische Rijk, ondanks de grote overmacht van de Perzen. Hij was een geniaal strateeg, die elke tegenstander overtroefde.

Daniël 8:7

Ik zag hoe hij, vlak bij de ram gekomen, zich tegen hem verbitterde, de ram een stoot gaf en zijn beide horens brak. In de ram was geen kracht om tegen hem stand te houden. De bok wierp hem tegen de grond en vertrapte hem, en er was niemand die de ram uit zijn macht kon redden.

Aanvankelijk was het doel van Alexander de Grote, om de Griekse koloniën, die in West-Klein-Azië (= Turkije) lagen, te bevrijden. Toen na de slag bij Issus (333 v. Chr.) Darius III verpletterend was verslagen, werd het Alexander duidelijk dat er meer inzat, dan een beperkte landwinst. Daarop besloot hij het gehele wereldrijk aan te vallen. Het Medisch-Perzische rijk ging definitief ten onder met de slag van Gaugamela, in 331 v. Chr.

Alexander de Grote stond bekend om zijn woedeaanvallen. Alles week voor de doelstelling de vijand te verslaan en hij liet zich door niets van zijn doel afbrengen.

Daniël 8:8

De geitenbok maakte zich uitermate groot. Maar toen hij machtig geworden was, brak de grote hoorn af en in plaats daarvan kwamen er vier opvallende op, overeenkomstig de vier windstreken van de hemel.

Alexander de Grote heeft nooit enige nederlaag gekend. Toen hij in India was aangekomen, wilde hij ook dat enorme land veroveren. Zijn generaals en manschappen weigerden hem toen te gehoorzamen en dreigden met munitie. Daarop brak hij de campagne af en reisde terug naar Babel, waar hij onder verdachte omstandigheden stierf.

Het grote wereldrijk van Alexander de Grote had zich nog niet gestabiliseerd door middel van een sterk centraal gezag. Zijn sterven leidde dan ook een lange periode van burgeroorlog in. Pas na de slag bij Issus, in 301 v. Chr., ontstond een min of meer bestendige toestand. Toen bleek het rijk uiteengevallen in vier kleinere koninkrijken. Deze vier worden de Diadochenrijken genoemd. Daarin heeft het woord diadochen de betekenis van opvolgers.

Daniël 8:9

Uit één ervan kwam een kleine hoorn tevoorschijn, die uitzonderlijk groot werd, naar het zuiden toe, naar het oosten toe en naar het sieraadland toe.

In dezelfde periode waarin de Diadochenrijken ontstonden, groeide **een horen, die klein begon** (Rome) uit tot een wereldmacht. Dit nieuwe rijk was in alles gebaseerd op de Griekse cultuur (**uit één ervan**).

Het Romeinse rijk realiseerde de eerste grote gebiedsuitbreiding in het **zuiden**, ten koste van Carthago. Daarna werd het **oosten** stap voor stap bedwongen en tenslotte werd ook Kanaän, **het Sieraad land***, onder de invloed van Rome gebracht. Alzo werd de profetie naar de letter vervuld.

Daniël 8:10

Hij werd groot, tot aan het leger van de hemel. Van dat leger, namelijk van de sterren, liet hij er sommige ter aarde vallen en vertrapte ze.

Rome **werd groot**. Zo groot, dat het groeide **tot**, of **tegen het leger van de hemel**. Daarmee verplaatst de profetie zich naar de hemel en tevens naar een ver verleden, toen Satan tegen God opstond en oorlog voerde tegen de aartsengelen, die aan Gods kant stonden. Openbaring 12:3b en 4a zegt daarover:

Zie: een grote vuurrode draak met zeven koppen en tien horens. En op zijn koppen zeven diademen. En zijn staart veegde het derde deel van de sterren van de hemel en wierp die op de aarde.

Satan wordt de hemel uitgeworpen (Openbaring 12:7-9), samen met de aartsengelen, die zijn kant gekozen hebben. De tekst spreekt van een derde deel. Er waren oorspronkelijk 12 aartsengelen. Een derde daarvan is vier. Samen met Satan stonden dus 5 aartsengelen tegen God op. Zo bleven er zeven over, die aan Gods kant staan. Dat zijn *de zeven Geesten, Die voor zijn troon zijn* (Openbaring 1:4).

Daniël 8:11

Hij maakte zich groot tot aan de Vorst van dat leger. Het steeds terugkerende offer werd aan Deze ontnomen en Zijn heilige woning neergeworpen.

Hoewel Satan uit de hemel geworpen werd, is hij nog steeds de overste van deze wereld. Hij stuurt de Antichrist. Dat gebeurt in de Eindtijd en daarmee begint De Grote Verdrukking. 2 Tessalonicenzen 2:6-8a spreekt daarover:

En gij weet thans wel, wat hem (Satan) weerhoudt, totdat hij zich openbaart op zijn tijd. Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking; slechts totdat hij, die weerhoudt, verwijderd is. Dan zal de wetteloze zich openbaren.

Na 3½ jaar zal hij zich als een god verheffen; 2 Tessalonicenzen 2:4

de tegenstander (de antichrist), die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is.

Dan zullen de offers niet meer tot Gods eer zijn, maar ter ere van Satan. Daniël 8:14 spreekt daarover:

En het leger werd overgegeven vanwege de afvalligheid tegen het steeds terugkerende offer, en hij wierp de waarheid ter aarde. Hij deed het en het gelukte.

Het ***steeds terugkerende offer*** is het dagelijks offer, dat voor het eerst werd ingesteld onder Mozes. We vinden dat beschreven in Exodus 29:39-41 en Numeri 28:3-8. Indien er sprake is van het houden van het dagelijks offer in de Eindtijd, moet er ook een tempel zijn, waar die ceremonie gehouden kan worden. Indirect wordt hier dan ook gesproken van een nieuwe tempel, die nog gebouwd moet worden. Dat is dat de tempel, waar de profeet Ezechiël over spreekt in hoofdstuk 40-44.

Als de Antichrist zich als een god verheft en de offers aan hem opgedragen worden, wordt de Hoogheilige God getart. Dat blijft niet zonder gevolgen.

Daniël 8:13

Toen hoorde ik een heilige spreken, en een heilige zei tegen de Ongenoemde Die sprak: Hoelang zal het visioen van het steeds terugkerende offer en de verwoestende afvalligheid gelden, en hoelang zal zowel het heiligdom als het leger overgegeven worden om vertrapt te worden?

Wat is dat; ***het leger***? Dat is eigenlijk een ongelukkige vertaling. Het woord *tsaba* betekent namelijk *grote groep mensen*, of *massa mensen*. In dit geval ziet dat zowel op het gelovig deel van het volk Israël, als op de christenen, die door de Antichrist vervolgd zullen worden.

Daniël 8:14

Hij zei tegen mij: Tot tweeduizend driehonderd avonden en morgens. Dan zal het heiligdom in rechten hersteld worden.

Dat zijn 2300 dagen. Wanneer is dat? Wel, indien we de Joodse telling hanteren, die het jaar op 360 dagen stelt duurt de laatste jaarweek $7 \times 360 = 2520$ dagen. De 2300 dagen worden berekend vanuit het einde van de laatste jaarweek. Het begin van de zware vervolging door de Antichrist valt dus op 2520 minus $2300 = 220$ dagen, of 7 maanden en tien dagen na het begin van de laatste jaarweek, als het verbond tussen de antichrist en Israël wordt gesloten.

Daniël 8:15

Het gebeurde, toen ik het visioen zag – ik, Daniël – dat ik het probeerde te begrijpen. En zie, er stond iemand voor mij met het uiterlijk als van een man.

Terwijl de profeet Daniël het visioen probeert te doorgronden verschijnt plotseling de engel Gabriël (vers 16). Dat is geen stralende verschijning met of zonder vleugels, maar iemand met het uiterlijk van een ***krachtige jonge man*** (Grondtekst).

Daniël 8:16

En ik hoorde een stem van een Mens tussen de oevers van de Ulai. Hij riep en zei: Gabriël, laat hem daar het visioen begrijpen!

De Ulai was een kanaal, dat vaak gedeeltelijk droog stond. Op één van de zandbanken staat een mens – waarschijnlijk de Engel des Heren; Jezus dus. Hij geeft opdracht aan Gabriël om Daniël uitleg te geven over het visioen, dat hij ontvangen heeft.

Daniël 8:17

Hij kwam naast de plaats staan waar ik stond. Toen hij kwam, werd ik door angst overvallen, en ik wierp me met het gezicht ter aarde. Toen zei hij tegen mij: Begrijp, mensenkind, dat het visioen betrekking heeft op de tijd van het einde.

De profeet Daniël wordt het allemaal wat teveel. De komst van de hooggeplaatste engel, die ook nog eens dicht bij hem komt staan, doet hem trillen op zijn benen. Hij werpt zich neer op de aarde.

De aartsengel Gabriël begint op plechtige wijze z'n betoog. Zijn woorden blijken een belangrijke openbaring, want het betreft ***de tijd van het einde***.

Het verschil in status tussen Daniël en de aartsengel wordt scherp geschilderd door het woord ***mensenkind*** (anderen lezen *sterveling*). Dat heeft de betekenis van sterfelijk persoon en staat als contrast tegenover de onsterfelijke aartsengel Gabriël.

Daniël 8:18

Terwijl hij met mij sprak, viel ik in een diepe slaap, met mijn gezicht op de grond. Toen raakte hij mij aan en liet mij opstaan op de plaats waar ik gestaan had.

Dit is een matige vertaling. De grondtekst zegt namelijk dat Daniël flauw valt. Echter, de aartsengel raakt hem aan, waardoor hij weer bijkomt en richt hem op.

Daniël 8:19

En hij zei: Zie, ik laat u weten wat er zal gebeuren aan het einde van deze periode van gramschap, want op de vastgestelde tijd zal het einde er zijn.

Het ***einde van deze periode van gramschap*** ziet op het einde van De Grote Verdrukking. Dat is een ***vastgestelde tijd***, die alleen God kent.

Daniël 8:20-22

Dan bevestigt Gabriël de uitleg, die we hiervoor al gegeven hebben.

²⁰ ***De ram met de twee horens die u gezien hebt, dat zijn de koningen van Medië en Perzië.***

²¹ ***En de harige geitenbok is de koning van Griekenland, en de grote hoorn die tussen zijn ogen zat, dat is de eerste koning.***

22 En dat die afbrak en er vier voor in de plaats kwamen: vier koninkrijken zullen uit dat volk ontstaan, maar zonder de kracht ervan.

Vers 22 eindigt met de splitsing van het wereldrijk van Alexander de Grote in vier rijken.

Daniël 8:23

Aan het einde van hun koningschap, wanneer de afvalligen de maat hebben vol gemaakt, zal er een meedogenloze koning opstaan, bedreven in slinkse streken.

Beter is: *aan het einde van hun heerschappij*; dat is de heerschappij van de vier koninkrijken; dus ook het einde van het vierde koninkrijk, of Nieuw-Romeinse Rijk staat een ***meedogenloze koning*** op. Dat is dan weer de Antichrist.

Daniël 8:24

Zijn kracht zal groot worden, maar niet door eigen kracht. Op wonderlijke wijze zal hij verderf aanrichten, het zal hem gelukken, hij zal het doen. Machtigen zal hij te gronde richten, ook het heilige volk.

De Antichrist opereert niet uit eigen kracht, maar uit de kracht van Satan, wiens geest in hem vaart. Wat hij doet is dan ook satanisch. Hij zal ***verderf aanrichten, machtigen te gronde richten en het heilige volk*** – Israël – zwaar verdrukken.

Daniël 8:25

Door zijn sluwheid zal hij het bedrog onder zijn hand doen slagen. Hij zal zich in zijn hart verheffen. In hun zorgeloze rust zal hij velen te gronde richten. Ja, tegen de Vorst der vorsten zal hij opstaan, maar zonder mensenhand zal hij gebroken worden.

De Antichrist zal aanvankelijk als een verlosser of messias worden verwelkomd. De mensheid zal bij met hem zijn (***zorgeloze rust***). Maar, in zijn hart verheft hij zich. Wil hij aan God gelijk zijn – ***tegen de Vorst der vorsten zal hij opstaan***.

De antichrist zal een bijna goddelijke macht verkrijgen op aarde (2 Thessalonicenzen 2:4, 9 en 10). Men zal hem als een god vereren en als Messias erkennen. Enige tijd later zal hij een afgodsbeeld laten bouwen dat tot leven komt en spreekt (Openbaringen 13:3). Met de inwijding van dat afgodsbeeld zal een nieuwe wereldcultus worden ingesteld, de Babylonreligie, die ten doel heeft dat alle mensen de Antichrist en Satan als goden zullen vereren.

Daniël 8:26

Wat betreft het visioen van de avond en de morgen, wat gezegd is, dat is de waarheid. En u, houd het visioen geheim, want er komen nog vele dagen vóór het gebeuren zal.

De aartsengel zegt met nadruk dat het visioen betreffende de ***tweeduizend driehonderd avonden en morgens***, waarheid is. Daarmee wil hij zeggen dat het precies zo zal gebeuren, als is geprofeteerd.

Die mededeling had toen waarschijnlijk weinig waarde voor de profeet Daniël. Maar deze is van groot belang voor al die gelovigen, die in de verschrikkelijke tijd van De Grote Verdrukking zullen leven. Zij zullen aldus in staat zijn op de dag af te bepalen, wanneer er een einde komt aan de macht van de antichrist. Dat moment vindt plaats 2300 dagen nadat de antichrist de tempel en de offers zal ontheiligen.

De profetie verzegeld

De aartsengel sluit met de opdracht aan Daniël de profetie te verzegelen, waardoor de betekenis wordt verborgen. Echter ... alleen **betreffende de dagen die ver weg zijn**, dus onmiskenbaar de Eindtijd; de laatste jaarweek. De overige profetie bleef toegankelijk. Kennelijk wilde de Almachtige God niet dat de kennis over de Eindtijd toen al openbaar zou worden.

Waarom kunnen wij het dan wel begrijpen? Omdat heden de profetie vervuld wordt die we in Daniël 12:4b vinden, waar staat:

Maar gij, Daniël, houdt de woorden verborgen en verzegel het boek tot de eindtijd; velen zullen onderzoek doen, en de kennis zal vermeederen

De Eindtijd; daar zijn we dichtbij gekomen, dus wordt nu de kennis vermeederd. Dat is niet onze beslissing, maar dat wordt bewerkt door de Heilige Geest.

Daniël 8:27

Ik, Daniël, kon niet meer en was enige dagen ziek. Daarna stond ik op en deed ik weer mijn werk voor de koning. Ik was verbijsterd over het visioen, maar niemand merkte het.

Dit vers spreekt voor zich.