



## De Profeet Daniël

### Tweegesprek tussen Gert van de Weerd en Henk Schouten

#### Aflevering 13: Daniël, hoofdstuk 12

Bijbelvertaling uit: Weerd, De Profeet Daniël

Dit hoofdstuk is een voortzetting van Daniël 10 en 11. Daarin wordt de ontmoeting tussen Daniël en hooggeplaatste hemelwezens beschreven die hem de toekomst openbaren aangaande het volk Israël.

Daniël 12:1

***In die tijd zal Michaël opstaan, de grote vorst, hij die uw volkgenoten bijstaat. Het zal een benauwde tijd zijn, zoals er niet geweest is sinds er een volk is geweest tot op die tijd. In die tijd zal uw volk ontkomen: ieder die gevonden wordt, opgeschreven in het boek.***

Michaël is één van de zeven aartsengelen, die de uitvoerende arm van God zijn. Het is de aartsengel, die aan het volk Israël is toegevoegd. Zijn standplaats wordt Jeruzalem, zoals Jesaja meedeelt. Michaël zal Israël bijstaan in de **benauwde tijd**. Dat is *De Grote Verdrukking*, een vreselijke tijd: **zoals er niet geweest is sinds er een volk is geweest tot op die tijd** en die valt in de Eindtijd. Dan zal de Antichrist de macht grijpen en de wereld zal hem volgen en zich tegen God keren. Gelovigen zullen ondergronds moeten gaan of gedood worden. Die verdorven wereld zal het oordeel van God over zich afroepen.

***In die tijd zal uw volk ontkomen: ieder die gevonden wordt, opgeschreven in het boek***

Er bestaan drie hemelse boeken: Het boek des levens (waar alle mensen, die eens bestaan hebben, of nog zullen bestaan, worden ingeschreven – dat gebeurt bij de conceptie), Het Register van het Huis van Israël (dat de namen bevat van alle gelovige Israëlieten) en Het boek des Levens van het Lam (met daarin de leden van de Gemeente van Christus). Daniël profeteert, dat alleen zij die in het Register van het Huis van Israël staan ingeschreven, in de Eindtijd zullen ontkomen. Hij duidt daarmee op de bescherming, die God Jeruzalem en omgeving zal bieden in het laatste deel van De Grote Verdrukking. Die 'ingeschrevenen' zullen tevens de kern vormen van de bevolking van het Messiaanse Rijk. Alleen gelovige Israëlieten zullen daar burger van mogen worden.

Daniël 12:2-3

<sup>2</sup> **En velen van hen die slapen in het stof van de aarde, zullen ontwaken, sommigen tot eeuwig leven, anderen tot smaad, tot eeuwig afgrijzen.**

<sup>3</sup> **De verstandigen zullen blinken als de glans van het hemelgewelf, en zij die er velen rechtvaardigen, als de sterren, voor eeuwig en altijd.** Dat kan beter, Grondtekst:

<sup>3</sup> **Degenen, die wijs zijn zullen blinken als oplichtende sterren aan het uitpansel. Zij, die velen tot rechtvaardigheid leiden, als de sterren, voor eeuwig en altijd.**

We moeten hier een kleine verbetering aanbrengen. De grondtekst spreekt niet van **velen**, maar van *menigten*. Daniël profeteert dus over de opstanding der doden, die gevolgd wordt door het oordeel voor de grote witte troon (Openbaring 20:11-15).

**sommigen tot eeuwig leven, anderen tot smaad, tot eeuwig afgrijzen**

Het laatste gedeelte van vers 2 wordt verschillend uitgelegd. Voor sommigen staat er geschreven dat, met uitzondering van ware gelovigen, alle mensen verloren gaan en eeuwig gefolterd zullen worden als straf op hun zondige aardse leven. Maar, dat staat er niet. Er staat dat de ongelovige een **eeuwigdurend** voorwerp van **beschaming en verachting** zal zijn.

Gelovigen worden hier **verstandigen** genoemd. Dat is geen wijsheid naar menselijke maatstaven, maar een wijsheid die de omgang met God oplevert. Die eretitel geldt dus alle gelovigen. De tekst zegt dat zij zullen **blinken als sterren** aan het uitpansel. De benaming **sterren** krijgt extra diepte als we meenemen, dat daarmee ook aartsengelen bedoeld worden.

Daniël 12:4

**Maar u, Daniël, houd deze woorden geheim en verzegel dit boek tot de tijd van het einde. Velen zullen het onderzoeken en de kennis zal toenemen.**

Het is duidelijk, dat met **dit boek** het boek Daniël bedoeld wordt. Het sluiten van de woorden heeft kennelijk te maken met een verduistering van de betekenis. Het is waarschijnlijk dat die opdracht het eindtijdelement betreft. Met Lucas 4:21 kunnen echter we zeggen: *Heden is dit schriftwoord aan u vervuld*. Want er is een enorme toename aan onderzoek naar eindtijdprophetie. Daarom is de kennis over deze zaken en de zuiverheid van de grondtekst, die daaraan ten grondslag ligt, sterk toegenomen.

Daniël 12:5-6

<sup>5</sup> **En ik, Daniël, zag, en zie, er stonden twee anderen, de één hier op de oever van de rivier, en de ander aan de overkant op de oever van de rivier.**

<sup>6</sup> **De één zei tegen de Man gekleed in linnen, Die Zich boven het water van de rivier bevond: Hoelang duurt het nog voordat er een einde komt aan deze wonderlijke dingen?**

Twee hemelingen, waarschijnlijk aartsengelen, treden aan. De twee spreken tot **de Man in linnen**. Dat vestigt de indruk dat het een soort herauten zijn, die de Man iets toeroepen, zoals de Canisius-

vertaling terecht zegt. Hun boodschap leidt tevens de slotscene in van de godsopenbaring aan Daniël.

De tekst spreekt van **wonderlijke dingen**. Het is niet waarschijnlijk dat daarmee op de gehele profetie van Daniël 10 en 11 wordt gedeut. Een groot deel daarvan was zeker niet wonderlijk, maar verhaalt over het wel en wee van toekomstige wereldrijken en die gebeurtenissen hebben een sterk aards karakter. De **wonderlijke dingen** vinden we in vers 1-3 van Daniël 12. Dat is **De Grote Verdrukking** (vers 1); de opstanding van de doden (vers 2) en de profetie dat **de verstandigen zullen blinken** als oplichtende sterren aan het uitspansel, (vers 3).

### Een Koninklijke bekendmaking

De engelen vragen dus 'luidkeels', als hemelse herauten, aan de Man in linnen – Jezus Christus –, wanneer de aangekondigde wonderen tot vervulling zullen komen. Dit moment heeft sterk het karakter van een koninklijke proclamatie en dat is het ook. Want het betreft het laatste gedeelte van De Grote Verdrukking die inleidt tot de komst van de Messias en de vestiging van het Messiaanse Rijk.

Daniël 12:7-8

<sup>7</sup> **Toen hoorde ik de Man gekleed in linnen, Die Zich boven het water van de rivier bevond, en Hij hief Zijn rechter- en Zijn linkerhand op naar de hemel en zwoer bij Hem Die eeuwig leeft: Na een vastgestelde tijd, vastgestelde tijden en een helft, wanneer Hij er een einde aan gemaakt zal hebben om de macht van het heilige volk stuk te slaan, zal er aan al deze dingen een einde komen.**

<sup>8</sup> **Ik echter, ik hoorde het wel, maar ik begreep het niet. En ik zei: Mijn Heere, wat zal het einde hiervan zijn?**

De Man in linnen – Jezus Christus – zegt dan, hoe lang de verdrukking duren zal. De HSV-vertaling spreekt van: **een vastgestelde tijd, vastgestelde tijden en een helft**. Anderen vertalen: *een tijd, tijden en een halve tijd*, wat duidelijker is. Het woord *tijd* staat daarin voor een jaar. Er staat dus: een jaar, jaren (bedoeld wordt twee) en een half jaar. Dat is drieënhalf jaar, zijnde de periode, waarin **het heilige volk stukgeslagen** wordt; dus: zwaar geteisterd. Daniël begrijpt er niets van en vraagt om nadere uitleg.

Daniël 12:9

**Toen zei Hij: Ga heen, Daniël, want deze woorden blijven geheim en verzegeld tot de tijd van het einde.**

De Man in linnen weigert echter om Daniël een aanvullende verklaring te geven. De woorden blijken **toegesloten en verzegeld tot de tijd van het Einde**.

De weigering meer te onthullen is een logisch gevolg van het feit dat de profetie omtrent de laatste jaarweek onbepaald in de toekomst hangt. Er was een voorwaarde verbonden aan de vervulling daarvan. Die vinden we in de boodschap die Jezus aan Gods volk overbracht. Hij sprak namelijk tot hen: **bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen**; Mattheüs 3:1 en 4:17.

Behalve dat de Joden Jezus Christus als Messias hadden moeten aanvaarden, was er dus de voorwaarde tot bekering. Jezus Christus deed de Joden daarmee een serieus aanbod. Indien het Joodse volk geluisterd had was dat Koninkrijk – het Messiaanse Rijk – er toen al gekomen. Jezus werd echter afgewezen, dus werd de komst van het Koninkrijk naar de toekomst verdaagd.

De profeet Daniël **kon** dus geen verdere opening van zaken gegeven worden, omdat de beslissing over het tijdstip van de laatste jaarweek en de komst van het Koninkrijk nog niet gevallen was. Heden is die belemmering weggevallen, dus kunnen we de profetie nu wel begrijpen.

Daniël 12:10

***Velen zullen gereinigd, zuiver wit gemaakt en gelouterd worden. De goddelozen echter zullen goddeloos handelen en geen enkele van de goddelozen zal het begrijpen, maar de verstandigen zullen het begrijpen.***

Met dit vers zijn we weer aangeland in de Eindtijd en wel de periode van De Grote Verdrukking. De profeet spreekt over **gelouterd worden** en dat is het proces dat Gods volk zal doormaken om waardig bevonden te worden de Messias te ontvangen. Dit zal tot een scherpe tweedeling van Gods volk leiden. Een groot deel van Israël zal de antichrist volgen, een minderheid zal zich bekeren. We horen hier de echo van Mattheüs 24:38

***Want zoals zoals zij in die dagen vóór de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, waarop Noach in de ark ging, en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.***

De goddeloze zal niet beseffen dat het oordeel nabij is en gewoon doorgaan met zonde bedrijven. De gelovigen echter zullen Zijn komst verwachten, vers 10c.

***maar de verstandigen zullen het begrijpen.***

De verstandigen ..., dat zijn zij die God dienen en de Bijbel kennen.

Daniël 12:11

***Van de tijd af dat het steeds terugkerende offer weggenomen zal worden en de verwoestende gruwel opgesteld zal zijn, zijn het duizend tweehonderdnegentig dagen.***

De profetie legt een ijkpunt neer. Dat is het moment, waarop **het steeds terugkerende offer**, of **het dagelijks offer** wordt beëindigd en **de verwoestende gruwel** wordt opgesteld. Als dat gebeurt, begint een periode te tellen die **twaalfhonderd negentig dagen** omvat. Dat is iets meer dan drieënhalve jaar.

Aangezien we weten, dat De Grote Verdrukking zeven jaar zal duren, begint de teller kennelijk te tikken enige weken voor het midden van die periode. Dat is het moment, waarop het beeld van het beest voltooid wordt.

De tijdsaanduiding zegt niets over de begin- of de einddatum van De Grote Verdrukking. De mededeling heeft slechts waarde voor hen die dan leven en dit zelf meemaken.

### **het dagelijks offer**

Het lijkt geen twijfel dat de offerdienst in de nieuw te bouwen tempel door orthodoxe, gelovige joden zal worden verricht. De oprichting van het beeld van het beest in de tempel zal door hen als de opperste godslastering worden gezien. Het is volstrekte logica dat de aanvang van de bouw van het beeld van het beest hun de ogen zal openen en dat zij dan zullen beseffen dat de antichrist de Messias niet is.

Het is dus niet noodzakelijk, dat de antichrist de dagelijks offers zelf zal laten stoppen. Dat initiatief kan ook van de priesters en levieten komen.

De inwijding van het beeld van het beest zal, naar alle waarschijnlijkheid, op het midden van de laatste jaarweek plaatsvinden. Daarmee zal de religie die het beeld vertegenwoordigt, verplicht worden opgelegd aan de gehele mensheid. Zij die niet zullen knielen voor het beeld van het beest en weigeren het te aanbidden zullen worden vervolgd en gedood; Openbaringen 13:15b

***en maken, dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden.***

Deze vervolging zal volgens Daniël 7:25 drieënhalf jaar duren. Over dat verschrikkelijke keerpunt in de geschiedenis, als het beeld van het beest wordt voltooid en er een geest van Satan in vaart, spreekt ook de Heer Jezus. Mattheüs 24:15

***Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniël gesproken is, op de heilige plaats ziet staan - wie het leest geve er acht op - laten dan wie in Judéa zijn, vluchten naar de bergen.***

Er zal dan kennelijk nog zo weinig tijd over zijn, voordat de antichrist het vluchten onmogelijk maakt, dat de Heer Jezus elke vertraging om te vluchten als fataal aanmerkt. (Mattheüs 24:17-20)

Daniël 12:12

<sup>12</sup> ***Welzalig is hij die blijft verwachten en duizend driehonderdvijfendertig dagen bereikt.***

Er staat niet geschreven, waarom degene die de ***dertienhonderd vijfendertig dagen bereikt, welgelukzalig*** zal zijn, maar het laat zich gemakkelijk raden, want het enige dat die gelukzaligheid kan bewerken, is de stichting van het Messiaanse Rijk.

Het verschil tussen 1335 dagen en de 1290 dagen van vers 11 (de tweede helft van Grote Verdrukking) is 45 dagen. Dat is kennelijk de periode tussen de komst van de Messias op de Olijfberg en zijn troonsaanvaarding, dus het uitroepen van het Messiaanse Rijk. De profeet Zacharia spreekt daarover in hoofdstuk 14:4 (grondtekst)

***Zijn voeten zullen ten dien dage staan op de Olijfberg, in het zicht van het oosten van Jeruzalem. Dan zal de Olijfberg in twee delen gespleten worden. Vanuit het oosten naar het westen zal een zeer grote kloof ontstaan. En de ene helft van de berg zal noordwaarts wijken, de andere helft zuidwaarts.***

De Olijfberg is de plaats waar de heer Jezus graag was. Dat is de plaats waar Hij zwaar leed droeg en de plaats waar Hij ten hemel voer. Dat zal ook de plaats zijn, waar Hij zal wederkomen.

Daniël 12:13

<sup>13</sup> **Maar u, ga heen tot het einde, want u zult rusten, en u zult opstaan in uw bestemming, aan het einde van de dagen.**

De taak van Daniël zit erop. De godsopenbaring is ontvangen en opgetekend. Daniël is oud geworden, bij benadering rond de 85 jaar. Lang heeft hij de Almachtige gediend en nu is dan **het einde** gekomen.

Opvallend is dat de Schrift spreekt van **rusten**. Dat is een wachten op zijn **bestemming** die Daniël **aan het einde van de dagen** zal worden toegekend. Dit betekent letterlijk dat Daniël kennelijk een soort slaapperiode staat te wachten. Een onbepaald tijdperk, na zijn sterven, waarin zijn geest zal **rusten**.

### **Opstanding tot zaligheid**

Maar, de opstanding uit de doden wordt de geliefde profeet verzekerd. Niet op korte termijn, maar aan het eind der tijden. Dat zal plaatsvinden nadat de laatste der Dagen voorbij is gegaan. Dat is dus na de periode van het Messiaanse Rijk. Daarover spreekt Openbaring 21:1, 3 en 4

<sup>1</sup> *En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer.*

<sup>2</sup> *En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is.*

<sup>3</sup> *En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn.*

<sup>4</sup> *En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.*

Dan zal Daniël de beloning voor zijn levenslange inspanning ontvangen, de kroon op zijn werk.