



Voorganger Robert Bron

Vier seminars over de geestelijke invloed van Halloween

'Het licht brengt niets dan goedheid voort'

Op 31 oktober is het Halloween, een feest dat de laatste jaren in ons land in omvang is toegenomen. Hoe kunnen en moeten we ons als christenen verhouden ten opzichte van dit feest waarin de dood en verminkte lichaamsdelen worden verheerlijkt? Kijk in oktober naar vier seminars rondom dit thema en vier op 31 oktober met ons het feest van Licht en Leven!

TEKST: MARIKE WILLEMS BEELD: JEROEN POSTMA

'Ik vind het ontzettend belangrijk dat ouders weten wat er schuilgaat achter Halloween.'

Stephanie, directrice Family7

Alfred van der Heide is producer bij Family7: 'Het idee voor deze serie rondom Halloween stamt al uit 2016. Tijdens een van onze dagopeningen, waar we met elkaar Bijbellezen en bidden, waren we aan het brainstormen over dit thema. Onze directeur Dolf van de Vegte was er nog bij. Hij wilde heel graag iets doen rondom Halloween en christenen hierover onderwijzen. Die ochtend bedachten we de naam Hello Heaven met de achterliggende gedachte: als er geestelijke strijd is kiezen wij ervoor om naar de hemel, naar Jezus, te kijken.'

'Een tijd geleden zag ik opeens voor me hoe het eruit moest komen te zien. We hebben de plannen verder uitgewerkt en hebben besloten om seminars uit te zenden in de aanloop naar Halloween toe. Ons uitgangspunt is het creëren van bewustwording over de gevolgen die er zijn als je meedoet aan een dergelijk occult feest. We doen dit door te kijken naar de bron van het feest, de Bijbelse duiding en onderbouwing, het effect op kinderen en de realiteit van occultisme. Op de dag van Halloween zelf, dinsdag 31 oktober, staat Family7 in het teken van het Licht en het Leven. We zenden mooie, hoopgevende programma's uit, te midden van alle duisternis die er te zien zal zijn op andere televisiezenders. We bidden dat kijkers die dag, maar ook in de aanloop naar Halloween, naar Family7 worden geleid om het Licht van de Here Jezus te ontvangen.'

GEEN ONSCHULDIG GRIEZELFEEST

Stephanie van der Horst-van de Vegte, huidige directeur van Family7 én presentatrice van Hello Heaven: 'Ik vind het heel bijzonder dat dit programma geboren is uit het idee dat jaren geleden door mijn vader is geopperd. Nu het feest groeit, is het des te meer belangrijk om nú een tegengeluid te laten horen. Ik vind het – net als mijn vader – ontzettend belangrijk dat ouders weten wat er schuilgaat achter Halloween. Dat het niet zomaar een onschuldig griezelfeest is waar we als christenen zonder gevolgen aan mee kunnen doen.'

'Mijn grootste zorg is dat veel christenen de deur openen voor duisternis, omdat de verpakking onschuldig lijkt', vertelt Robert Bron. Hij is voorganger van Evangeliegemeente De Schuilplaats in Ede én een van de gasten in Hello Heaven. Vorig jaar maakte hij een filmpje over Halloween getiteld: "Waarom vieren we geen Halloween?". Het gaat mij erom dat mensen zich ervan bewust worden wat het met je doet als je meedoet aan zo'n werelds feest vol duisternis. Ik denk niet dat veel



Stephanie van der Horst met Wil de Grand



Onderwijspedagoog Hans Bakker

“”
Op Halloween zenden we hoopgevende programma's uit, te midden van alle duisternis die er te zien zal zijn op andere televisiezenders.

Alfred van der Heide, producer bij Family7



Bijbelonderwijzer Jan-Willem Grievink

mensen zich bewust zijn van de bron van dit soort feesten of dusdanig proactief zijn en dit onderzoeken. Terwijl het zó belangrijk is om te weten wat je in huis haalt, wat je leest en wat je kinderen lezen, meemaken en kopen.'

KINDEREN VAN HET LICHT

Robert: 'Bij een feest als Halloween staat de bron ver weg van de Bijbel. We lezen in het Oude Testament een aantal keer dat de Heer dodenbezweerders een gruwel vindt en dat Hij het volk Israël waarschuwt om hiervan weg te blijven. Dat zet zich door in het Nieuwe Testament. In Galaten 5 lezen we over de

vruchten waarin je christenen kunt herkennen. Kort ervoor staat een lijst met zaken waarvan we ons verre moeten houden, zoals toverij en afgoderij. Als we ons hieraan overgeven, hebben we geen deel aan het koninkrijk van God.'

Hans Bakker is onderwijspedagoog. In Hello Heaven bespreekt hij met Stephanie het effect van Halloween en occultisme op kinderen. Hans: 'Sommige ouders, ook christelijke, vinden dat het experimenteren met zaken die het bovennatuurlijke bevatten, moet kunnen. Niet

WAAR KOMT HALLOWEEN VANDAAN?

Halloween is oorspronkelijk een Keltische traditie. De Kelten vierden op 31 oktober het feest 'Samhain', een variant op oudejaarsdag. Op 1 november eindigde voor hen het oogstseizoen en begon de winter en daarmee het nieuwe jaar. Om het nieuwe jaar in te gaan, nodigden ze goede geesten uit door bijvoorbeeld eten neer te leggen voor de deur. Kwade geesten werd geweerd door bijvoorbeeld angstaanjagende kostuums.

Het feest van Samhain mengde zich in de 9e eeuw na de komst van zendelingen in Ierland en Groot-Brittannië met het christelijke Allerheiligen. De naam 'Halloween'

is afgeleid van 'All Hallows' ('Alle Heiligen'). Allerheiligen wordt op 1 november gevierd en omvat de herdenking van de heiligen en martelaars. In Amerika is Halloween in de afgelopen 150 jaar erg populair geworden, met name door de grote stroom immigranten uit Ierland en Schotland die hun tradities meenamen. En vanuit Amerika stroomt het feest nu door naar Europa. Elk land heeft zich het feest 'eigen gemaakt' en aangevuld met eigen traditie en gewoonten. Maar wat Halloween overall gemeen heeft, is dat het feest draait om de dood, de geestelijke en occulte wereld en om angst.

HELLO HEAVEN SEMINARS

SEMINAR 1 - DE ACHTERGROND VAN HALLOWEEN

Gast: Voorganger Robert Bron

Waar komt halloween vandaan, wat is de bron en moeten we ons hierover zorgen maken?

DINSDAG 3 OKTOBER 19:30 UUR

SEMINAR 2 - DE BIJBEL EN HALLOWEEN

Gast: Bijbelonderwijzer Jan Willem Grievink

Wat zegt de bijbel over de geestelijke wereld en hoe verhoudt zich dit tot halloween?

DINSDAG 10 OKTOBER 19:30 UUR

SEMINAR 3 - KINDEREN EN HALLOWEEN

Gast: Onderwijspedagoog Hans Bakker

Welke effect heeft het beangstigende karakter van halloween op kinderen?

DINSDAG 17 OKTOBER 19:30 UUR

SEMINAR 4 - BEVRIJDING DOOR JEZUS

Gast: Wil de Grand

Een getuigenis over hoe jesus je kan bevrijden uit de duisternis.

DINSDAG 24 OKTOBER 19:30 UUR

HELLO HEAVEN SPECIAL - FEEST VAN LICHT EN LEVEN

DINSDAG 31 OKTOBER

Zie volgend magazine voor meer informatie.

wetend dat kinderen zelfs occult belast kunnen raken en daardoor symptomen krijgen die moeilijk te duiden zijn. We hebben het dan bijvoorbeeld over emotionele problemen, zoals angst voor het donker bij het naar bed gaan. Of over slaapstoornissen, wakker worden van enge dromen waarin spoken voorkomen, en bedplassen.'

GODS LIEFDE VERSPREIDEN

Robert: 'We zijn kinderen van het Licht. We behoren niet tot de duisternis en waar Halloween om draait, angst, hoort niet bij het koninkrijk van God. Dat houdt in dat we dingen in het licht moeten brengen, zodat ze geen kracht meer hebben. Ook als je onbedoeld een deur hebt opengezet. Dat kan en daarvoor is er genade en vergeving. Het is belangrijk om dat te erkennen en te zeggen: "Heer, vergeef mij". Zo sluit je de deur van de duisternis.'

Alfred: 'Naast de seminars met Hans en Robert hebben we een seminar met Jan-Willem Grievink met Bijbels onderwijs over de geestelijke wereld en sluiten we af met een getuigenis waarmee we kijkers willen bemoedigen en hen op Jezus wijzen.' Stephanie: 'Het is goed én mooi om als Family7 rondom Halloween een tegengeluid te laten horen. Jezus kwam om Licht te geven. We kunnen deze dagen aangrijpen om Gods liefde verder te verspreiden.' ■

HELLO HEAVEN

VANAF DINSDAG 3 OKTOBER 19:30 UUR OP FAMILY7