

Handout Aflevering 11

Oosterse godsdiensten, meditatie, feminisme en de groenen-ideologie

- **Introductie van oosterse godsdiensten**

Met de komst van gastarbeiders in de jaren zestig ontstond een nieuwe religieuze golf in Nederland. De veelkleurige oosterse godsdiensten vonden in het ontstane religieuze vacuüm in ons land een vruchtbare voedingsbodem. De moderne godsdienstwetenschap gaat er vanuit dat alle wereldreligies samen één universele heilsopenbaring van God vormen. De verschillende godsdiensten dienen elkaar niet te bestrijden, maar zijn wederzijds verrijkend en aanvullend.

- **De opkomst van meditatieve technieken**

Allerlei meditatieve technieken werden, ook binnen het christendom, ingevoerd en bedreven, zoals Yoga, Transcendente Meditatie, Hypnotherapie, en de laatste tijd in een snel tempo het opkomende Mindfulness (niet los van het Boeddhisme verkrijgbaar!). Via Boeddhistische principes en beïnvloeding werkt men aan bewustzijnsverruiming, persoonsontwikkeling, het ontdekken wie je bent en welke zelfherstellende en genezende vermogens men in zich heeft. Niet alleen zakelijke bedrijfstrainingen maken hier dankbaar gebruik van, maar ook binnen christelijke organisaties worden deze principes steeds meer aangeboden.

- **De feministische beweging**

In de zestiger jaren begon ook de feministische beweging steeds meer van zich te laten horen. We denken hierbij aan de protesten van de *'Dolle Mina's'*, de *'Baas in eigen buik'* manifestaties en de roep om abortus. Het gezinsleven kwam onder druk te staan en voor het moederschap werd steeds minder ruimte gegeven. De rolwisseling tussen man en vrouw blijkt steeds meer de oorzaak te zijn van veel kinderleed en het kwijtraken van de seksuele identiteit. Deze feministische beweging in de maatschappij beïnvloedt ook de structuren van de kerk, zo wordt een beweging in de wereld nu ook een beweging in de kerk!

- **Moederaarde**

De doorgesloten milieudefensie heeft de aarde tot 'moederaarde' omgedoopt, waaruit wij als mensen voortkomen, en waarmee de aarde vergoddelijkt wordt. We behoren ons één met de aarde te maken, waarmee de primitieve godsdiensten, zoals het pantheïsme weer terugkomen en natuurgoden aanbeden worden. Door balans tussen geest, ziel en lichaam komen kosmische energieën vrij die genezend werken op de totale mens. Binnen de 'Groenen-ideologie' ontkent men een persoonlijke God en gaat men er van uit dat we allemaal een stukje 'god' zijn.

- **Vragen:**
 1. *Wat is het kenmerkende verschil tussen het christendom en de overige wereldreligies?*
 2. *Kun je als christen onschuldig gebruik maken van de meditatieve technieken uit de oosterse godsdiensten?*
 3. *Hoe moet je als christen omgaan met het feminisme?*
 4. *Wat leert de Bijbel ons over de toekomst van deze aarde?*

-