
DE WACHTENDE RABBI

Start met het kijken van de serie Jezus Leven,
Aflevering 2 - 'De wachtende rabbi' via www.Family7.nl/JezusLeven

Gespreksvragen

1. Jezus werd op 12-jarige leeftijd door zijn ouders gevonden in de tempel. Wat kan jij je nog herinneren van je geloofsleven toen je op deze jonge leeftijd was? Welke geloofservaringen kan je van toen nog herinneren? Op welke manier hebben die geloofservaringen invloed op je geloofsleven nu?
2. Jezus was vol van kennis van Gods Woord. Hij citeerde veel uit Deuteronomium, de Psalmen en het boek Jesaja. Deze kennis zorgt ervoor dat je een diepgaande relatie met God kan hebben. Als je Jezus volgt dan is onderwijs nodig. Op welke manier geef jij daar invulling aan?
3. Een wachttijd is een tijd van karakter- en competentie-ontwikkeling. Moeder Theresa ervoer jarenlang niets van God. In het lijden kon ze wachten. Wachten op God, met een glimlach. In dat wachten was ze een toonbeeld van geloof, moed en verbinding met God. Wat heb jij in je leven ervaren als wachttijd en wat heb je geleerd in die tijd? Dank Hem hiervoor.
4. Vlak voordat Jezus start met zijn bediening heeft Hij een 'wachttijd' van 40 dagen in de woestijn. Juist in deze wachttijden zien we hem verschijnen: de duivel. Als jij zelf in een wachttijd zit of hebt gezeten, wat zijn de tactieken van de duivel om jou aan te vallen? En hoe verweer je je hiertegen?

Leestip:

Jezus Leven, 'Drie tactieken van de duivel', p. 42, 43

5. Stel dat je nu zou weten dat over tien jaar je diepste roeping doorbreekt. De komende jaren zijn je voorbereidingstijd. Hoe zou dit je plannen en je houding in de komende jaren beïnvloeden? Wat zou je nog willen leren?
6. Jezus startte zijn bediening na de goedkeuring van de Vader en in volle bewustzijn van de aanwezigheid van de Heilige Geest. Een stem uit de hemel en een duif op zijn schouder. Neem eens de tijd - alleen of met elkaar - om woorden vanuit Gods hart uit te spreken over je roeping of op te schrijven en te bidden om de vervulling met de Heilige Geest.

Training

Deze serie is een training. Elke aflevering heeft een trainingsdoel. De volgende keer dat je bij elkaar komt, bespreek je met elkaar de resultaten.

Trainingsdoel voor deze week: het doel van mijn wachttijd ontdekken

Deze week train ik mij zelf door:

- te oriënteren op een bijbelcursus of opleiding
- letterlijk te wachten en de Heilige Geest ruimte te geven om die tijd op te vullen
- mij te trainen in karakter- of competentie ontwikkeling om dichterbij mijn roeping te komen
- iemand te helpen in zijn/haar wachttijd of om die te ontdekken
- af te rekenen met de duivelse afleidingen in mijn wachttijd
- te danken voor mijn wachttijd
-

Lied

Wellicht heeft de aflevering of het gesprek je doen denken aan een lied. Zing en/of luister dit met elkaar.

Gebed

Vader, U bent zo goed. Dank U wel dat U mij bevestigt. Ik mag Uw geliefde zoon of dochter zijn. Dank U wel dat U goede woorden spreekt over mij. U staat achter me. Wat bijzonder om dat te weten. Heilige Geest, vul mij met meer van Uw kracht en Uw liefde. U woont niet alleen in mij, maar U bent ook bij mij om me te voorzien van kracht voor de roeping die voor me ligt.

DE WACHTENDE RABBI

A series of 25 horizontal blue lines, evenly spaced, intended for writing.