
JEZUS VAN KAFARNAÛM

Start met het kijken van de serie Jezus Leven,
Aflevering 3 - 'Jezus van Kafarnaüm' via www.Family7.nl/JezusLeven

Gespreksvragen

1. Jezus verhuisde van Nazareth naar Kafarnaüm en kwam daarmee te wonen in een hotspot van religieus Israël en op een belangrijke handelsroute door Israël heen. Een bijzonder strategische plek. In de luwte en toch met veel invloed. Misschien sta je er niet vaak bij stil welke invloed de plek waar je woont, heeft op je leven als discipel. Welke kansen biedt de huidige plek waar je woont om Jezus te volgen? En stel, je zou binnenkort verhuizen, welke plek zou dan strategisch zijn voor je leven als volgeling van Jezus?
2. De discipelen hadden nooit uit zichzelf bedacht om bij Jezus te 'solliciteren'. Toch koos Jezus hen uit. Als Jezus uitnodigt om hem te volgen dan zegt Hij eigenlijk: 'Ik geloof dat jij het in je hebt om te worden als ik.' Zijn vertrouwen in jou gaat jouw zelfvertrouwen te boven. Spreek deze zin eens een paar keer uit en laat het op je inwerken:

“Meer dan dat ik op mezelf vertrouw, vertrouw ik, op Uw vertrouwen in mij.”

Als je met een groep bent, bespreek dan eens met elkaar wat deze zin bij je oproept.
3. De vissers laten alles achter en volgen Jezus voor 100%. Vraagt Jezus vandaag ook nog zulke radicale keuzes van zijn volgelingen? Welke radicale keuzes heb jij gemaakt in relatie tot het volgen van Jezus? Of welke keuzes zou je eigenlijk willen maken, maar staat daar misschien iets voor in de weg?
4. De essentie van discipelschap is niet proberen, maar trainen. Er vol voor gaan. Ook als het je wat kost. Een daad zoals Maximiliaan Kolbe in Auschwitz deed komt niet uit de lucht vallen. Dan moet je sterk in je schoenen staan. Waar heb jij zelf een prijs voor betaald? Of waarvoor ben je bereid een prijs te betalen? Herken je 'zelfopoffering' in je leven?

JEZUS VAN KAFARNAÛM

5. Iemand uitnodigen om te worden zoals jij. Of eigenlijk: om Jezus na te volgen zoals jij Jezus leert navolgen. We zijn het helaas niet zo gewend in onze cultuur. Maar alleen door het wel te gaan doen, kan er een nieuwe discipelschapscultuur ontstaan. Neem een leeg papiertje voor je, wees 3 minuten stil en bid het volgende gebed: **‘Heer, ik sta ervoor open om anderen te laten zien hoe ik U volg. Wilt U mensen op mijn pad brengen die ik voor mag gaan in het volgen van U?’** Zijn er mensen waar je nu aan moet denken? Schrijf ze op en hoe zou je hen kunnen benaderen?
6. “Rabbi,” zeiden de discipelen. Hij was hun Meester. Wie is Jezus voor jou? Probeer eens niet-bijbelse woorden te vinden om dit uit te drukken. Met woorden uit het gewone, alledaagse leven. Bijvoorbeeld: Hij is mijn Opdrachtgever, mijn Docent, mijn Adviseur, mijn Reparateur, mijn Voorganger etc.
7. Optimaal leren kan plaatsvinden in een omgeving waar je je veilig én uitgedaagd voelt. Als je je veilig voelt (‘uitnodiging’), maar er is geen uitdaging, dan wordt het knus. Als er te weinig uitdaging is wordt het saai of je raakt ontmoedigd (zie matrix). Hoe typeer je jouw leven als discipel?
 - a) Knus (veel uitnodiging, weinig uitdaging)
 - b) Saai (weinig uitnodiging, weinig uitdaging)
 - c) Stress (weinig uitnodiging, veel uitdaging)
 - d) Groei (veel uitnodiging, veel uitdaging)



Bron: 'Cultuur van discipelschap, Mike Breen'

JEZUS VAN KAFARNAÛM

8. In de Misjna komen we de volgende uitdrukking in relatie tot discipelschap tegen: ‘moge je bedekt worden met het stof van de rabbi’. Dit betekent dat je heel dichtbij Jezus leeft en Hem op de voet volgt. Op welke manier geef jij hier invulling aan? Hoe leef jij dicht bij Jezus?

Training

Deze serie is een training. Elke aflevering heeft een trainingsdoel. De volgende keer dat je bij elkaar komt, bespreek je met elkaar de resultaten.

Trainingsdoel voor deze week: **mijzelf uitdagen om Jezus te volgen**

Deze week train ik mij zelf door:

- mijn woonplek als strategische plek voor Jezus te benutten
- elke dag uitspreken dat Jezus het vertrouwen in mij heeft om te worden als Hij
- radicale keuzes te maken voor Jezus
- mij zelf ‘op te offeren’ voor een ander
- anderen te laten zien hoe ik Jezus volg
- Jezus op de voet te gaan volgen
- praktisch iets te doen wat ik eigenlijk al weet of snap, maar tot nu toe heb nagelaten
- ...

Lied

Wellicht heeft de aflevering of het gesprek je doen denken aan een lied.
Zing en/of luister dit met elkaar.

Gebed

Vader, Dank U dat U het volste vertrouwen in mij hebt. Helpt U mij om een discipel van U te worden en U door alles heen te volgen.

JEZUS VAN KAFARNAÛM

A large area of horizontal blue lines, intended for writing or drawing. The lines are evenly spaced and extend across most of the width of the page.