

---

## 24 UUR UIT HET LEVEN VAN JEZUS (1)

---

Start met het kijken van de serie Jezus Leven, Aflevering 5 - '24 uur uit het leven van Jezus (1)' via [www.Family7.nl/JezusLeven](http://www.Family7.nl/JezusLeven)

---

### Gespreksvragen

---

1. Deel met elkaar wat je het meest is bijgebleven of wat je raakte in deze aflevering.
2. We zijn deze aflevering begonnen met 24 uur op avontuur met Jezus. Hoe hebben jouw afgelopen 24 eruit gezien en wat daarin zou je omschrijven als 'op avontuur met Jezus'?
3. Midden op het meer ontstond de perfecte storm. Perfecte stormen ontstaan in in-between-fases: je bent al weg bij de ene kant, maar nog niet aangekomen aan de andere kant. Op het moment dat je de minst ehouvast hebt, dan slaat de storm toe. Dit is het moment dat Jezus ligt te slapen en de discipelen hem wekken. Hoe reageer jij op 'perfecte stormen' in je leven? Welke verwachting heb je daarin van Jezus?
4. Jezus verlaat de massa om naar de overkant te gaan en de ene te zien. De bezetene. Dat is het hart van God: dat Hij de verleidelijke populariteit en de aandacht claimende massa achter zich laat en zich richt op het geïsoleerde, het ongeziene en ongehoorde. Hij bouwt niet het grote, maar Hij herstelt het kleine. Op welke deel van je leven daagt Jezus je hierin uit om het kleine te herstellen?
5. Jezus stuurde het bootje naar de overkant. Zo kan God ook ons ineens een kant opsturen die we zelf niet hadden voorzien. Wat heb jij in je leven ervaren als 'gestuurd worden naar de overkant'? Of: wie is voor jou iemand, waar je de oversteek naar toe zou willen maken?
6. Jezus zei: 'Laten wij...'. Je groeit naar meer volwassenheid in je geloof als je vaker 'ja' zegt, als Jezus zegt 'Laten wij'. Oefen op dit moment hier eens mee. Laat iemand uit de groep, samen met God, een mooie actie bedenken. Of een korte activiteit. Doe eens gek en zeg allemaal: 'Ja, laten we dat doen' en ga het dan doen. Hoe ervaar je het om 'ja' te zeggen?

---

## 24 UUR UIT HET LEVEN VAN JEZUS (1)

---

7. Als je nu in een periode zit waarin je de donkerte en de stress ervaart, schaam je dan niet om Jezus wakker te roepen. Schreeuw Hem maar wakker. We hoeven niet stoerder te zijn dan de discipelen. Misschien krijg je achteraf een lesje geleerd, maar die neem je dan mee in je groei naar volwassen geloof.  
*Hier hebben we geen vraag bij.... Neem de opdracht mee naar huis en doe het maar gewoon.*
8. Stormervaringen kunnen je ook dichterbij Jezus brengen. Je leert te vertrouwen op het vertrouwen dat Hij er is, ook al zie je hem niet. Hoe zou je kunnen groeien in dit vertrouwen met Christus?

---

### Training:

---

Deze serie is een training. Elke aflevering heeft een trainingsdoel. De volgende keer dat je bij elkaar komt, bespreek je met elkaar de resultaten.

### Trainingsdoel voor deze week: Jezus actief betrekken in mijn leven

Deze week train ik mij zelf door:

- om 'kleine' dingen in mijn leven te herstellen
- door te beginnen met de oversteek die ik zou willen maken
- 'ja' te zeggen..., ook als ik niet direct zie zitten
- Jezus wakker te schreeuwen
- te ontdekken wat vertrouwen is
- ...

---

### Lied

---

Wellicht heeft de aflevering of het gesprek je doen denken aan een lied.  
Zing en/of luister dit met elkaar.

---

### Gebed

---

Vader, geef me de moed om U wakker te schreeuwen en U actief in mijn leven te betrekken. In het grote én in het in kleine. Vader, leer mij te ontdekken om op U te vertrouwen, in alles.

