

---

## 24 UUR UIT HET LEVEN VAN JEZUS (2)

---

Start met het kijken van de serie Jezus Leven, Aflevering 6 - '24 uur uit het leven van Jezus (2)' via [www.Family7.nl/JezusLeven](http://www.Family7.nl/JezusLeven)

---

### Gespreksvragen

---

1. Wat is voor jou op dit moment een belangrijk gebedspunt waarover je urgentie ervaart? Wat gaat jou aan het hart? Waarvoor zou jij uit de menigte tevoorschijn willen komen, je schaamte voorbij gaan, om de kwastjes aan Zijn kleed aan te raken en Gods kracht te ervaren? Neem tijd om hiervoor te bidden.
2. Henk spreekt over 'de goddelijke ruil'. Wat is op dit moment in jouw leven je zonde, moeite, gebrokenheid, worsteling? Op welke ruil mag jij aanspraak maken? Zoek in je Bijbel een tekst of gedeelte op die hierop van toepassing is.
  - Hij stierf, waardoor ik het eeuwig leven ontvang.
  - Hij leed, waardoor ik genezing ontvang.
  - Hij werd arm, waardoor ik voorziening ontvang.
  - Hij werd verbroken, waardoor ik in eenheid kan leven.
  - Hij ontving de straf, waardoor ik genade krijg.
  - etc. etc.
3. De vrouw in Marcus 5 werd lichamelijk genezen. Ook nu worden er mensen lichamelijk genezen door de kracht van Jezus. Zoek eens enkele verhalen op over genezing, deel verhalen met elkaar of deel je eigen ervaring. Koop eens een boek over genezing. Bid voor iemand die je kent die ziek is.

*Maar voor jullie die ontzag voor mijn naam hebben zal de zon stralend opgaan, de zon die gerechtigheid brengt en genezing in haar vleugels draagt. Huppelend als kalveren die op stal hebben gestaan zullen jullie naar buiten komen. – Maleachi. 3: 20*

---

## 24 UUR UIT HET LEVEN VAN JEZUS (2)

---

4. De vrouw werd niet alleen lichamelijk genezen, maar ook haar ziel werd genezen. Er was herstel van waardigheid. Jezus zocht haar en zag haar. Er was oogcontact. Doe je ogen eens dicht en stel je voor dat je kijkt in de ogen van Jezus. Wat voel en ervaar je?

*Jij bent zo kostbaar in mijn ogen,  
zo waardevol, en ik houd zo veel van je  
dat ik de mensheid geef in ruil voor jou,  
ja alle volken om jou te behouden. – Jesaja 43: 4*

5. Rabbi Schneerson betekende veel voor zijn omgeving. Henk zegt daarover: “Zorg dat jouw dagen tellen. Want de manier waarop je je dagen doorbrengt, is de manier waarop je je leven leidt”. Als je kijkt naar afgelopen week, is de manier zoals jij je dagen hebt doorgebracht, ook de manier waarop jij je leven wilt leiden?
6. In de bekende hogepriesterlijke zegen ervaren we hoe God zich tot ons richt, ons ziet en we Hem mogen aanraken. Spreek de zegen over elkaar uit of zing/luister samen The Blessing.

*"De Here zegene u en Hij behoede u, de Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig, de Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede."*

***“De aanraking van Jezus doet ons verleden niet herleven,  
maar voert ons naar een nieuwe toekomst.  
Onze geschiedenis wordt niet hersteld,  
maar onze bestemming wordt bereikt.”***

*Bron: Jezus Leven – Henk Stoorvogel, pagina 98*

---

## 24 UUR UIT HET LEVEN VAN JEZUS (2)

---

---

### Training

---

Deze serie is een training. Elke aflevering heeft een trainingsdoel. De volgende keer dat je bij elkaar komt, bespreek je met elkaar de resultaten.

### Trainingsdoel voor deze week: **24 uur intensief verbinding maken met God**

Deze week train ik mij zelf door:

- 24 uur lang in alles Jezus betrekken
- mijn schaamte terug te geven aan God
- aanspraak te maken op de 'goddelijke ruil'
- te bidden voor genezing
- mijn dagen te laten tellen
- ...

---

### Lied

---

The Blessing (tip: The Blessing in Hebrew)  
<https://www.youtube.com/watch?v=kzqrWae5lK4>

---

### Gebed

---

Here Jezus, wat leefde u intens.  
En dan besef ik dat U door alles heen de verbinding bleef zoeken.  
Dank U dat U ook mij blijft zoeken en dat Uw ogen op mij gericht zijn.  
Help mij om deze week 24 uur intensief met U in verbinding te staan.

---

## 24 UUR UIT HET LEVEN VAN JEZUS (2)

---

A series of 28 horizontal blue lines, spaced evenly down the page, providing a template for writing.