
CRISIS IN KAFARNAÛM

Start met het kijken van de serie Jezus Leven,
Aflevering 7 - 'Crisis in Kafarnaüm' via www.Family7.nl/JezusLeven

Gespreksvragen

1. Deel je eerste indruk of wat je raakte in deze aflevering met elkaar.
2. Bij de spijziging van de 5000 laat Jezus de mensen in groepen op het groene gras zitten. Eerst is er orde, daarna volgt overvloed. Als God overvloed wil geven is het aan ons om een structuur te creëren om die overvloed te hanteren. Wat betekent het voor jouw leven dat orde en overvloed met elkaar verbonden zijn?
3. De mensen krijgen brood en vis. Jezus serveert niet alleen een hoofdmaaltijd, maar ook het toetje. Dit is een voorafschaduwung van de werkelijkheid van het Koninkrijk van God: we mogen leven vanuit de overvloed van God, die meer geeft dan we nodig hebben. Welke wonderen van voorziening en overvloed heb je in je eigen leven meegemaakt of ken je van anderen?
4. Het wonder van de spijziging is ook een kantelpunt in de geschiedenis met Jezus en zijn tijdgenoten. De mensen willen hem vanuit het wonder Koning maken. Maar Jezus wist dat dit niet zijn weg was. Wat er volgt in Johannes 6 is een ongekend fel debat in de synagoge in Kafarnaüm dat leidt tot verdere spanning en vervolging. Aanleiding is de eerste keer dat Jezus een van zijn 'Ik ben'-uitspraken doet. Als Hij zegt 'Ik ben het brood des levens', zegt Hij daarmee: 'Jullie hebben niet het wonder nodig, maar jullie hebben Mij nodig.' En dat maakten de mensen niet meer mee. Jezus was aantrekkelijk om wat Hij deed, maar werd afgewezen om wie Hij was. Als volgelingen van Jezus geldt dat ook voor ons: wie we zijn is belangrijker dan wat we doen, hoe mooi het ook is wat we doen. Durf jij duidelijk te zijn over wie jij bent als volgeling van Jezus? Wat zijn de gevolgen daarvan? Hoe ga je daarmee om?

CRISIS IN KAFARNAÛM

5. De spanning neemt verder toe. Jezus raakt diepere lagen aan. De mensen hebben interesse in de wonderen, maar Jezus laat mensen weten dat ze Hemzelf nodig hebben. “Ik ben het brood des levens.” De gesprekken lopen hoog op en mensen keren zich van hem af. En nu wordt het te radicaal, nu komt het te dichtbij.
Heb je zelf wel eens meegemaakt dat mensen zich van je afkeerden omdat je te radicaal werd bevonden? Of: heb je zelf wel eens iets of iemand de rug toegekeerd, omdat het je te heet onder de voeten werd? Hoe kijk je daar nu op terug?
6. “Willen jullie soms ook weggaan?”, vraag Jezus zijn leerlingen. Petrus antwoordt: “Naar wie zouden we moeten gaan Heer, U spreekt woorden van eeuwig leven.” In essentie zegt Petrus: ‘Wat U geeft is wat wij ten diepste nodig hebben. Wie U bent is waar wij ten diepste naar verlangen. Het gaat ons niet om onze buik of ons geluk, of de politiek, nee het gaat om onze binnenste. Wie U bent, dat is ons diepste geluk.’
Door alle stormen, gesprekken, preken, discussies en vragen die er in ons land zijn, kunnen we het zicht op Jezus wel eens kwijt raken.
Neem tijd voor gebed om je te richten op Jezus en je verlangen naar Hem uit te spreken.
7. Misschien ben jij een geloofstwifelaar of vind je jezelf een matig kerkbezoeker. Kies er dan vandaag voor om op reis te gaan met Jezus en de spanning op te zoeken. Als je als toeschouwer het leven leeft, kom je nooit echt uit bij dat geheim van God. Stel je eerlijke vragen, neem je twijfels serieus. Ga eens fysiek de grens over om de nood op te zoeken en daar God te ontdekken. En weet dat niet jij de eerste stap zet, maar dat Jezus naar je toekomt en jou uitnodigt om hem te gaan volgen.
Misschien heb je een beeld over hoe een christen behoort te zijn; een stoffig of negatief beeld. Maar het leven met Jezus is vol leven, sprankelend, vernieuwend en in essentie het allerrijkste wat er is. Jezus komt naar je toe en laat je de volheid ontdekken van het leven met Hem, zodat je ziel tot rust komt.
Ben je bereid om die uitdaging aan te gaan?

CRISIS IN KAFARNAÛM

Training

Deze serie is een training. Elke aflevering heeft een trainingsdoel. De volgende keer dat je bij elkaar komt, bespreek je met elkaar de resultaten.

Trainingsdoel voor deze week: Jezus op nummer 1 zetten

Deze week train ik mij zelf door:

- op reis te gaan met Jezus en de spanning op te zoeken om het leven met Hem in alle volheid te ontdekken
- alle ruis opzij te zetten en ontdekken dat Jezus mijn diepste geluk is
- te ontdekken en dankbaar te zijn voor de 'toetjes' in mijn leven
- ...

Lied

Wellicht heeft de aflevering of het gesprek je doen denken aan een lied. Zing en/of luister dit met elkaar.

Gebed

Vader, leer mij ontdekken welke overvloed, zegeningen, toetjes en nog veel meer U geeft in mijn leven. Leer mij dankbaar te zijn.

