
DE KRACHT VAN EEN KRUIMEL

Start met het kijken van de serie Jezus Leven,
Aflevering 8 – ‘De kracht van een kruimel’ via www.Family7.nl/JezusLeven

Gespreksvragen

1. Deel je eerste indruk, of wat je raakte, in deze aflevering met elkaar.
2. Opnieuw is er toenemende spanning in het leven van Jezus. Jezus kiest er in deze fase van zijn leven regelmatig voor om te vluchten uit de situatie. Er ontstaat een soort strategisch spel: Jezus duikt op, geneest, onderwijst en verdwijnt weer van de radar. Het doet een beetje denken aan de NPO-serie Hunted.
We zijn ons in deze serie aan het trainen om Jezus te volgen. Wat kan jij leren van dit strategisch gedrag van Jezus?
3. De roep van de Kanaänitische vrouw was een onderbreking van de tocht van Jezus en zijn discipelen. Jezus zelf is in eerste instantie duidelijk in zijn focus: deze vrouw past niet in mijn doelgroep. Toch laat hij zich door haar onderbreken en overtuigen. Hoewel zijn eerste reactie misschien ‘lomp’ lijkt, is er toch weer die liefde en aandacht.
Wij ervaren onderbrekingen vaak als irritante afleiding. Maar soms heeft God een ander plan dan onze eigen planning. Ervaar je dit zelf ook wel eens? Hoe ga jij zelf om met onderbrekingen in je werk? Hoe zou je kunnen onderscheiden of iets pure afleiding is of een door God gestuurde onderbreking? Lees ook eens Jesaja 55:8,9.
4. De Kanaänitische vrouw aanbad Jezus nog voordat ze het wonder had ontvangen: ‘aanbidding op krediet’. Neem iets in gedachten wat je van God verlangt op dit moment en deel dit met elkaar. Neem de tijd om hem daarvoor de bedanken en te aanbidden.

DE KRACHT VAN EEN KRUIMEL

5. 'Chutzpah' staat voor vrijmoedigheid, onbeschaamdheid, brutaliteit, durf. Een Chutzpah-geloof is een ondernemend, moedig geloof dat niet ophoudt, maar doorgaat. In iets stappen dat eigenlijk niet kan, maar dat met Chutzpah-geloof toch mogelijk wordt. Noem eens een Chutzpah-geloofsdaad uit je eigen leven of uit het leven van iemand die je kent.
6. Henk zegt: "In de dynamiek 'ergens voor staan' 'en afhankelijk van God' kan je zeggen: 'ik ga er vol voor' en 'ik ben volledig afhankelijk van U'. Vanuit deze dynamiek kunnen er de meest wonderlijke dingen gebeuren". Wat voor 'onmogelijks' zie jij voor je en op welke manier zou je hier mee kunnen beginnen?
7. Een uitstapje: Jezus herstelt in zijn leven op aarde de gelijkwaardigheid van vrouwen, minderheden en kinderen. Henk geeft aan dat de grootste investering nodig is in de jongste generatie. Het meeste geld en de meeste liefde moet zijn voor hen. 'En bid daar voor de grootste wonderen, want daar moet het gebeuren' zegt hij.
Op welke manier kan jij of jouw gemeente (opnieuw) investeren in het kinder- en jeugdwerk zodat Gods wonderen daar zichtbaar worden?
8. We willen achter Jezus aan, maar er is ook een tegenwerkende kracht actief. Die kan zich manifesteren in een frontale aanval (brullende leeuw - 1 Petrus. 5:8) of subtieler: door oppervlakkigheid, drukte of verleiding (engel van het licht - 2 Korintiërs 11:14). Hoe ervaar jij de tegenwerking van de Satan het meest: als brullende leeuw of als engel van het licht? Waaraan herken je de verschillende vormen van tegenwerking van de vijand? Hoe ga je met die tegenwerking om?
9. Jezus maakt het de vrouw niet makkelijk. Ergens lijkt Hij de vrouw ook te testen en lokt daarmee ook Chutzpah-geloof uit. Soms kan je gebed ervaren als praten tegen een glazen plafond. Het kan zelfs zijn dat je je door God afgewezen voelt. Dan is deze geschiedenis ook een aanmoediging om vol te houden naar God toe.
Heb je voorbeelden waarin jij het gevoel hebt afgewezen te zijn door God? Zie je deze geschiedenis ook als een aanmoediging?

DE KRACHT VAN EEN KRUIMEL

Training

Deze serie is een training. Elke aflevering heeft een trainingsdoel. De volgende keer dat je bij elkaar komt, bespreek je met elkaar de resultaten.

Trainingsdoel voor deze week: **‘Gaan staan in geloof’**

Deze week train ik mij zelf door:

- met aandacht en liefde met mensen om te gaan
- God te aanbidden op ‘krediet’
- vanuit Chutzpah geloof met iets ‘onmogelijks’ te beginnen
- de verleiding van de vijand af te slaan
- te investeren in het kinder- en/of jeugdwerk
- ...

Lied

Wellicht heeft de aflevering of het gesprek je doen denken aan een lied. Zing en/of luister dit met elkaar.

Gebed

U staat klaar om wonderen te geven.
Wilt u mij bereid maken in ‘Chutzpah’ geloof klaar te gaan staan?

DE KRACHT VAN EEN KRUI MEL

A large area of horizontal blue lines, spaced evenly, intended for writing. The lines are light blue and extend across most of the page width.