
JEZUS' BESTE VRIEND

Start met het kijken van de serie Jezus Leven,
Afl levering 10 - 'Jezus' beste vriend' via www.Family7.nl/JezusLeven

Gespreksvragen

1. Deel met elkaar wat jou raakte in deze aflevering.
2. We bewegen steeds meer naar de climax van de evangeliën: het lijden en sterven van de Here Jezus. Jezus ging vastberaden op weg naar Jeruzalem. Heb jij voor jezelf helder waarin je vastberaden bent? Schrijf zeker 5 dingen op en deel die met een ander.
3. Jezus was gefocust op zijn taak en leefde vanuit zelfopoffering. De discipelen waren ondertussen bezig met hun eigen posities. Als je kijkt naar het afgelopen jaar, waarin heb je dan geleefd vanuit een instelling van zelfopoffering? En waarin was je vooral bezig met je eigen positie?
4. Jezus had verdriet over het sterven van Lazarus, zijn vriend. Jezus had kennelijk niet alleen volgelingen, maar ook vrienden. Hoe ervaar jij vriendschap? Waarin zijn vriendschap en discipelschap verschillend en waarin raakt het elkaar? Waarin ga jij jou vrienden voor in het volgen van Jezus en waarin gaan zij jou voor?
5. Je kan meewerken aan Gods wonderen door de windsels los te maken. Op welke manier kunnen wij meewerken aan Gods wonderen? Deel ervaringen met elkaar.
6. Henk beschrijft vriendschap met Jezus als een veilige zone en Hem als een boezemvriend. Niet een positie als slaaf die dingen voor de Heer doet, maar als een gelijke waarbij je jezelf kan zijn. Schouder aan schouder, samen op weg met een doel waar jullie je naar toe bewegen. Wat betekent het voor jou dat zo'n vriendschap met Jezus mogelijk is? In hoeverre is dit onderdeel van jouw Godsbeeld? Wat voor doel zou jij samen met Hem willen hebben?

JEZUS' BESTE VRIEND

7. Er zijn 3 vormen van eenzaamheid: sociale eenzaamheid, emotionele eenzaamheid en existentiële eenzaamheid. De corona-tijd heeft de eenzaamheid bij veel mensen erg vergroot. Tegelijkertijd is er meer ruimte voor dieper contact. Hoe heb je dat zelf ervaren? Met wie zou je (weer) eens contact kunnen opnemen? Welk initiatief zou je kunnen nemen om eenzaamheid tegen te gaan en nieuwe vormen van verbondenheid te bouwen?
8. Er is altijd een spanningsveld tussen Gods werkelijkheid en de menselijke werkelijkheid. Er waren veel profetieën over het leven van Jezus. Hij vervulde ze niet door af te wachten, maar door regie te nemen over zijn leven. Ook nu kan het zijn dat je persoonlijk een profetisch woord ontvangt, bijvoorbeeld door een bijbelgedeelte dat je sterk raakt, door een (ministry-)gebed of doordat iemand een beeld, woord of indruk voor je heeft. Als je daar ervaring mee hebt: hoe ga jij om met profetische woorden? Welke aanwijzingen geeft de Bijbel daarvoor?

Als één van jullie hier ervaring mee heeft, voel je dan vrij om, onder leiding van de Heilige Geest, woorden of indrukken te delen met elkaar.

9. Het roept een spanning op als Jezus ons enerzijds vrienden noemt en hij tegelijkertijd zegt dat je je kruis moet opnemen. Het volgen van Jezus vraagt offers. Juist in deze serie zijn we aan het leren Hem op de voet te volgen. Zou je kunnen zeggen dat je zover bent in het volgen van Jezus, dat je letterlijk voor Hem durft te sterven en hiermee je kruis opneemt?

JEZUS' BESTE VRIEND

Training

Deze serie is een training. Elke aflevering heeft een trainingsdoel. De volgende keer dat je bij elkaar komt, bespreek je met elkaar de resultaten.

Trainingsdoel voor deze week: 'Groeien in vriendschap'

Deze week train ik mij zelf door:

- leren mezelf opzij te zetten en te kiezen voor de ander
- mee te werken aan Gods wonderen
- mij open te stellen voor vriendschap met Jezus
- dieper contact te gaan maken met ...
- initiatieven starten om eenzaamheid tegen te gaan
- ...

Lied

Wellicht heeft de aflevering of het gesprek je doen denken aan een lied. Zing en/of luister dit met elkaar.

Gebed

Jezus, dank U dat ik in vriendschap met U mag leven.
Wilt u mij helpen om onvoorwaardelijke vriendschappen aan te gaan.

JEZUS' BESTE VRIEND

A large area of horizontal blue lines for writing, consisting of 25 lines spaced evenly down the page.