

luisteren naar de
PSALMEN

Aflevering 7: Psalm 13

Vertaling: Annechiena Vrolijk

1. *Voor de koorleider, een psalm, van David.*
2. *Hoelang, HERE, zult U mij vergeten, voor eeuwig?
Hoelang zult U uw aangezicht verbergen voor mij?*
3. *Hoelang zal ik beraadslagingen stellen in mijn ziel,
zorg in mijn hart overdag?
Hoelang zal mijn vijand zich verheffen boven mij?*
4. *Aanschouw toch, antwoord mij, o HERE, mijn God!
Verlicht toch mijn ogen, opdat ik niet in de dood zal slapen.*
5. *Opdat mijn vijand niet zal zeggen: ik heb hem overwonnen!
Mijn tegenstanders zich niet zullen verheugen wanneer ik bezwijk.*
6. *Maar ik, ik vertrouw op uw verbondstrouw,
mijn hart zal zich verheugen in uw verlossing,
ik zal zeker voor de HERE zingen,
want Hij heeft het voor mij volbracht!*

Opbouw:

- Opschrift, vs. 1
- Klacht, vs. 2-3
- Smekingen en gebed, vs. 4-5
- Vertrouwen en lofprijzing, vs. 6