

luisteren naar de
PSALMEN

Aflevering 11: Psalm 84

Vertaling: Annechiena Vrolijk

1. *Voor de koorleider, op de gittit, voor de kinderen van Korach, een psalm.*
2. *Hoe lieflijk zijn uw woningen, o HERE van de legermachten.*
3. *Mijn ziel verlangt en kwijnt zelfs weg van verlangen naar de voorhoven van de HERE.
Mijn hart en mijn vlees schreeuwen uit naar de levende God.*
4. *Zelfs een mus vindt een huis, en een zwaluw een nest voor zichzelf,
waar zij haar jongen plaatst, bij uw altaren,
o HERE van de legermachten,
mijn Koning en mijn God!*
5. *Rijk gezegend de bewoners van uw huis,
zij loven u steeds. Sela.*
6. *Rijk gezegend de mens van wie de kracht in U is,
gebaande wegen zijn in hun hart.*
7. *Trekken zij door het dal van het gewezen,
dan maken zij het tot een fontein,
ook zegeningen zullen hen als een vroege regen overdekken.*
8. *Zij zullen voortgaan van kracht tot kracht,
men zal voor God verschijnen in Sion.*
9. *HERE, God van de legermachten,
hoor mijn gebed,
geef gehoor, o God van Jakob! Sela.*
10. *Ons schild, o God, zie aan,
en aanschouw het aangezicht van uw gezalfde.*
11. *Want beter is één dag in uw voorhoven,
dan duizend elders,
ik verkoos te staan op de drempel in het huis van mijn God,
dan te verblijven in tenten van goddelozen.*
12. *Want de HERE is een Zon en een Schild,
God zal genade en eer geven,
de HERE zal het goede niet weerhouden
aan wie in volkomenheid gaan.*

13. *HERE van de legermachten,
rijk gezegend de mens die op U vertrouwt.*

Opbouw:

- Opschrift, vs. 1
- Verlangen naar Gods heiligdom, vs. 2-5
- Zegeningen van de pelgrim, vs. 6-8
- Een gebed, vs. 9-10
- Verlangen naar God en zijn huis, vs. 11-13