

Luisteren naar de PSALMEN

PSALM 3

1. Een psalm van David,
2. tijdens zijn vluchten (van) voor (het gezicht van) Absalom, zijn zoon.
3. HERE, hoe veel zijn mijn vijanden! Velen staan tegen mij op.
4. Velen zeggen tot/over mijn ziel: Er is geen verlossing voor hem bij God. Sela
5. Maar U, HERE, bent een schild voor mij,
mijn eer, en Die mijn hoofd verheft.
6. [Met] mijn stem riep ik tot de HERE,
en Hij antwoordde mij vanaf zijn heilige berg. Sela
7. Ik, ik lag neer en ik sliep. Ik ontwaakte,
want de HERE ondersteunt mij.
8. Ik zal niet vrezen voor tienduizenden [uit het] volk,
die zich rondom tegen mij opstellen.
9. Sta op, HERE! Verlos mij, mijn God!
Zeker, U sloeg al mijn vijanden [op de] kaak,
[de] tanden van boosdoeners verbrak U.
10. Van de HERE is de verlossing,
Uw zegen is over uw volk. Sela

Vertaling: Annechiena Sneller-Vrolijk.

Indeling Psalm 3

- Opschrift, vs. 1
- Klacht, vs. 2-3
- Vertrouwen op de HERE, vs. 4-7
 - o Wat de HERE is en deed, vs. 4-5
 - o Wat de psalmist ondervond, vs. 6-7
- Gebed om hulp en vrede, vs. 8-9