

Luisteren naar de PSALMEN

Psalm 27

1. Van David. De HERE is mijn licht en mijn verlossing, voor wie zal ik vrezen?
De HERE is de sterkte van mijn leven, voor wie zal ik beven?
2. Wanneer boosdoeners naderen tot mij om mijn vlees te eten,
mijn tegenstanders en mijn vijanden, zij tegen mij.
Zij struikelden en zij vielen.
3. Indien een leger tegen mij zal legeren, mijn hart zal niet vrezen.
Indien een oorlog tegen mij zal opstaan, hierop vertrouw ik.
4. Eén [ding] heb ik van de HERE gevraagd, dit zal ik zoeken:
Dat ik in het Huis van de HERE mag verblijven alle dagen van mijn leven,
om de goedgunstigheid van de HERE te aanschouwen,
en om in zijn tempel te onderzoeken.
5. Want Hij zal mij verstoppen in zijn hut op [de] dag van kwaad,
Hij zal mij verbergen in het verborgene van zijn tent,
op een rots zal Hij mij verhogen.
6. En nu verheft zich mijn hoofd boven mijn vijanden rondom mij,
daarom zal ik offers van vreugdegeschal offeren in zijn tent,
ik zal zingen en ik zal musiceren voor de HERE.
7. Hoor HERE, mijn stem, ik roep, en wees mij genadig, en antwoord mij.
8. Tot U zei mijn hart zoek mijn aangezicht,
uw aangezicht, o HERE, zal ik zoeken.
9. Verberg uw aangezicht niet voor mij, verwerp uw dienaar niet in uw toorn,
U bent mijn hulp geweest, begeef mij niet, en verlaat mij niet, God van mijn verlossing.
10. Als mijn vader en mijn moeder mij (zouden) hebben verlaten,
dan zal de HERE mij opnemen.
11. Leer mij, o HERE, uw weg, en leid mij op een effen pad,
omwille van mijn tegenstanders.
12. Geef mij niet over aan het verlangen van mijn verdrukkers,
want leugen-getuigen en geweldsnuivers stonden op tegen mij.
13. Indien ik niet had geloofd het goede van de HERE te zien in [het] land van de levenden ...
14. Hoop op de HERE! Wees sterk, en laat jouw hart moedig zijn.
Ja, wacht op de HERE!

Vertaling: A. Sneller-Vrolijk.

Indeling Psalm 27

- Opschrift, vs. 1a
- Zielsvertrouwen, vs. 1b-3
- Zielsverlangen, vs. 4-6
- Leer mij uw weg ... , vs. 7-12
- Geloof en wacht, vs. 13-14

© A.E.M.A. Vrolijk.