



God wil ons door Israël zegenen

1948. De staat Israël is een feit. Hoe zien we deze gebeurtenis in het licht van de Bijbel? Wat is een Bijbelse visie op Israël? En hoe kunnen wij op een goede manier betrokken raken bij Israël? Hierover gaat het nieuwe programma 'Zegen door Israël' met predikant Oscar Lohuis en presentatrice Sara van Oordt.

TEKST: FREDERIKE SERYAN | BEELD: AREND JAN WESTERIK

'Zegen door Israël is een inleiding voor christenen om goed na te denken over hoe de relatie is tussen de kerk en Israël', vertelt onderwijzer Oscar Lohuis. Hij vervolgt: 'De vervangingstheologie – die beweert dat God Israël heeft verworpen en dat de kerk in de plaats van Israël is gekomen – is vaak nog zo ingebakken in onze theologie, belijdenis en geloof. Dus is het erg nodig om hierover na te denken. Hoe leggen we het Evangelie uit waarin God nog steeds een plan heeft met Israël?'

GODS VOLK

Samengevat is het doel van het nieuwe Bijbelstudieprogramma christenen ervan bewust maken dat Israël nog steeds het volk van God is en wat dit betekent voor ons. Oscar Lohuis: 'God heeft Israël niet verworpen. Hoe kun je zoiets rijmen met wat Paulus schrijft in de Romeinenbrief, dat God Zijn volk Israël niet heeft verstoten? De Joden zijn nog steeds Gods volk.'

'We leven in een bijzondere tijd waarin we profetieën uit de Bijbel letterlijk in vervulling zien gaan.'

Zonder Israël is de Bijbel niet volledig te begrijpen. Sterker nog: zonder het Joodse volk hadden we de Bijbel niet eens gehad. Oscar Lohuis: 'We hebben door het volk Israël het Evangelie in handen gekregen, Christus leren kennen en het heil ontvangen, zoals Paulus zegt. Het is de wortel die ons draagt, dus het komt allemaal bij Israël vandaan. Gods trouw aan Israël is ook een geweldige bemoediging voor ons, daarin zien we dat God trouw is aan ons, ondanks ons falen en onze zwakheden.'

Oscar Lohuis vervolgt: 'Je zou kunnen zeggen dat er een gat in ons Evangelie zit als we niet zien welke weg God met Zijn volk Israël gaat en wat dat betekent voor onze

toekomstverwachting. De Bijbel gaat bijna uitsluitend over wat er met het volk Israël is gebeurd en er staan heel veel profetieën in die gaan over Israël. We zijn zo gewend om in alles onszelf te lezen, profetieën te vergeestelijken en toe te passen op de kerk. Als we echter Israël, Israël laten zijn, waar Israël staat in de Bijbel, dan wordt de Bijbel veel makkelijker om te begrijpen en hoeft je veel minder de teksten te vergeestelijken.'

JESAJA 43

Een voorbeeld van een Bijbelgedeelte dat we vaak op onszelf toepassen is Jesaja 43. Oscar Lohuis: 'Dat is ook een geliefde tekst die begint met: 'Zo zegt de HEERE, uw Schepper, o Jakob, en uw Formeerder, o Israël (...) Ik heb u bij uw naam geroepen.' Oscar Lohuis vervolgt: 'Ik zeg niet dat dit soort teksten ook niet een woord van God en bemoediging voor ons zijn. Het is in Christus ook zeker een belofte voor ons, maar we moeten de tekst wel eerst uitleggen in de historisch context.'

Want Jesaja 43 stopt niet bij: 'Ik heb u bij uw naam geroepen.' Het gaat verder met: 'Wanneer u zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn, en door de rivieren, zij zullen niet overstromen (...) Want ik ben de HEERE Uw God, de Heilige Israëls, Uw Heiland, Ik heb Egypte, Ethiopië (Cusj) en Seba gegeven als losgeld in uw plaats.' Oscar Lohuis: 'Als we dat laatste lezen, over Egypte en Cusj, en op onszelf proberen toe te passen, kunnen we er niks mee. Maar we begrijpen het, als we het in de historische context lezen. Jesaja 43 gaat over de terugkeer van Israël uit de ballingschap en ze moesten toen letterlijk door rivieren. En de Heere heeft Egypte, Cusj en Seba toegevoegd aan het Perzische rijk, omdat de koning van dat rijk (koning Kores) Israël in staat stelde terug te keren en de tempel te herbouwen. Die 'losprijs' betaalde de Heere voor de terugkeer van Israël.'

Oscar Lohuis: 'Jesaja 43 is een van de vele profetieën ten aanzien van Israël die juist in onze tijd concreet in vervulling gaan, bijvoorbeeld vers 5 en 6: 'Vanwaar de zon opkomt... vanwaar zij ondergaat... zal ik U bijeenbrengen. Ik zeg tegen het Noorden... tegen het Zuiden... breng mijn zonen en mijn dochters.' We leven in een bijzondere tijd

OSCAR LOHUIS



Predikant Oscar Lohuis is getrouwd en heeft vier kinderen. Twaalf jaar lang heeft hij plaatselijke gemeentes gediend. De laatste vijftien jaar werkt hij als spreker en schrijver en gaat hij op zondag voor in allerlei kerken en doordeweeks houdt hij spreekbeurten. Oscar Lohuis is ook hoofdredacteur van het magazine Israël Aktueel. Hij heeft wel eens deelgenomen aan tv-producties van Family7 maar dit is de eerste keer dat hij meewerkt aan een complete serie.

ZEGEN DOOR ISRAËL

waarin we voor onze ogen dingen zien gebeuren die in de Bijbel staan geprofeteerd. Een ander voorbeeld is Zefanja 2, dat gaat erover dat in de Filistijnse steden Joden gaan wonen. Dat is in onze tijd tot in detail vervuld: Askelon en Asdod waren vroeger Filistijnse steden en zijn nu Joodse steden.'

KONINKRIJK

De toekomst van de kerk is nauw verbonden aan wat er met Israël gebeurt, legt Oscar Lohuis uit: 'God heeft nog steeds bijzondere bedoelingen met dit volk om de wereld te zegenen. Israël speelt een belangrijke rol in de wederkomst van Christus en Gods koninkrijk dat gaat komen. De komst van dit koninkrijk gaat niet buiten Israël om. Dat heeft te maken met Gods uitverkiezing van Israël en dat heeft dus alles te maken met onze toekomstverwachting.'

Zo is de terugkeer van de Joden naar het Beloofde Land vanaf het midden van de negentiende eeuw een voorbereiding op de wederkomst van de Here Jezus. Oscar Lohuis: 'Jezus zal terugkeren tot Zijn volksgenoten. Sinds 1948 staat Israël weer op de kaart, het Joodse volk woont weer in het Beloofde Land. De Joden waren verstrooid over wel méér dan honderd landen en zijn vanaf de negentiende eeuw werkelijk uit alle delen van de wereld teruggekeerd naar Israël.'

Oscar Lohuis besluit: 'Het herstel van Israël is ook echt een teken van hoop, het bepaalt ons bij de boodschap van hoop dat Christus, de Messias, opnieuw gaat komen en dat er dan een andere tijd gaat aanbreken.' ■

ZEGEN DOOR ISRAËL

VANAF 11 MAART ELKE VRIJDAG OM 19:30 UUR

AFLEVERINGEN

11 MAART	AFL. 1	ISRAËL IS GODS KANAAL VAN ZEGEN
18 MAART	AFL. 2	DE RELATIE KERK EN ISRAËL IS NIET VANZELFSPREKEND
25 MAART	AFL. 3	GOD ZEGENT WIE ISRAËL ZEGENT EN VERVLOEKT WIE HEM VERVOLGEN
1 APRIL	AFL. 4	ISRAËL IS HET TEKEN VAN GENADE
8 APRIL	AFL. 5	ISRAËL IS EN BLIJFT HET VERBONDSVOLK VAN GOD
15 APRIL	AFL. 6	HET NIEUWE VERBOND IS MET ISRAËL GESLOTEN
22 APRIL	AFL. 7	GOD HEEFT EEN BIJZONDER PLAN MET ISRAËL
29 APRIL	AFL. 8	WE MOETEN ISRAËL JALOERS MAKEN
6 MEI	AFL. 9	ISRAËLS VERWERPING VAN JEZUS WAS ECHT NODIG
13 MEI	AFL. 10	EEN ONVERSCHILLIGE HOUDING RICHTING ISRAËL IS FATAAL
20 MEI	AFL. 11	HET EVANGELIE IS DAT GOD EEN PLAN HEEFT MET DEZE WERELD
27 MEI	AFL. 12	GOD HERSTELT ISRAËL
3 JUNI	AFL. 13	GODS KONINKRIJK IS DICHTBIJ

BOEK ZEGEN DOOR ISRAËL

De nieuwe serie Zegen door Israël is gebaseerd op het gelijknamige boek van Oscar Lohuis. Het gaat in op de vragen die ook aan bod zullen komen in de serie: over een Bijbelse visie op Israël. In een notendop: het boek gaat over wat wij als christenen moeten weten van Israël.

